



In Gods Vaderhanden en in uw vrome  
gebeden bevelen wij aan de ziel van

Mevrouw

### **ANNA MABILDE**

weduwe van de Heer Alfons Labeau

geboren te Everbeek de 3 juli 1879 en er overleden  
de 17 januari 1969, gesterkt door het Sacrament  
der Zieken.

Lang heeft zij geleefd en stil is ze van ons  
heengegaan in de volle overtuiging dat zij met  
God en haar medemensen in orde was.

Zulk een christelijke dood leert ons allen  
christelijk leven. Stil en bescheiden, grenzeloos  
offervvaardig en zichzelfvergetend, teder bezorgd  
en immer blij heeft zij de kern van het evangelie  
geraakt. Haar zwakke schouders hebben een  
schoonmenselijk leven getorst. Alles aan haar  
was zó wijs, zó echt en zó waar. Haar rotsvast  
geloof en vertrouwen in de Heer heeft zij uitge-  
drukt in veelvuldige paternosters.

Dat alles maakte haar bemind door iedereen  
Zulke doden onderrichten, leren leven en leggen  
in de mens een heimwee naar het goede.

Dierbare kinderen, hebt dank! U hebt mijn  
leven opgevrolijkt en het was goed met U samen  
te zijn. God moge vooral U, Maria en Edgard,  
vergelden. Zo lange jaren was ik bij U gezellig  
thuis en zo genegen hebt gij mij verzorgd in mijn  
oude dag en ziekte. Mijn vele en goede vrienden,  
vaart wel en tot weerziens.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De familiën

MABILDE, LABEAU, COSIJNS en  
VANDEVOORDE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.