



Dit weze een uitnodiging tot gebed en een  
blijvende gedachtenis aan Mevrouw

## ELISA MABILDE

Zij werd geboren te Zarlardinge op 28 augustus  
1912 en is, met de kracht van het Sakrament  
van de zieken en de Pauselijke Zegen, van ons  
heengegaan in de St.-Franciscuskliniek te Brakel  
op 20 januari 1981.

"Mijn taak is af, mijn werk volbracht,  
mijn levensavond neigt ten nacht...  
ik zal met blij verlangen  
mijn loon uit Godes hand ontvangen".

G. Gezelle.

God heeft elke mens geschapen met een eeuwige  
eindbestemming: het delen in de verheerlijking  
bij de Vader in de hemel.

Zegt niet Jezus tot ons in het Evangelie: « Ik  
ben de verrijzenis en het leven; al wie leeft en  
in Mij geloofd zal niet sterven voor eeuwig ».  
Nergens voelt een mens zich zo kwetsbaar als bij  
het afsterven van een geliefde persoon. We zou-  
den het leven willen vasthouden maar het ontsnapt  
ons. Dan beseffen we eens te meer dat we het  
leven niet in onze handen hebben. En wij blijven  
achter met onze te verwerken droefheid en met  
vele goede herinneringen aan onze dierbare over-  
ledene, welke we als kostbaarheden in ons mee-  
dragen.

We zullen haar niet vlug vergeten, deze vrouw

met haar grote karaktervastheid, haar familiale  
gebondenheid en haar goedheid voor de mede-  
mens.

Geleidelijk namen haar krachten af en ze was  
overgeleverd aan de goede en trouwe zorgen van  
haar familie, die haar tot de laatste ogenblikken  
met grote toewijding omringde en bijstond in  
haar lijden.

Ze wist wat haar te wachten stond.

Op haar ziekbed deed ze het enige wat ze nog  
kon: zich biddend tot God keren, de Vader van  
alle leven.

Heel zacht is ze dan overgegaan naar een ander  
leven: het leven bij de Vader.

Nu zijn we het meest met haar verenigd als we  
ons in gebed tot God richten:

Heer God, Gij hebt ons leven in Uw handen.  
Gij heerst over levende en doden.

Gij wilt niet de dood van de mensen, maar  
hun leven.

Wij bidden U voor onze overledene.

Dankend zullen we blijven gedenken al het  
goede en het mooie dat we bij haar mochten  
ondervinden.

Breng haar nu thuis bij U in het land van  
Uw rust waar lijden en dood onbestaande  
werkelijkheden zijn.

---

De families MABILDE, LABEAU,  
danken U van harte voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en gebed.

Uitg. Raf. Vandergheynst, Everbeek.