



Dankbaar aandenken aan
mevrouw

Marcelle Mabilde

weduwe van de heer
René De Bilde

geboren te Everbeek
op 29 maart 1916
en onverwachts overleden in het
O.L.V. ziekenhuis Geraardsbergen
op 18 mei 1997, gesterkt door de
HH. Sakramenten der Zieken.

De Families Mabilde, De Bilde,
Vandecatseye en Verdonck
danken U voor uw gebeden en blijken
van troostende deelneming.

Er zijn niet genoeg woorden om ons
Mama te beschrijven. Zij was het
symbool van liefde, naastenliefde,
eerbied, eerlijkheid, verdraagzaam-
heid, eenvoud en stond steeds klaar
voor iedereen; zij, onze moedige en
sterke moeder. Zij was een voorbeeld
voor ons allen. Haar woorden waren:
"Waarom doen sommige mensen
elkaar zoveel pijn? Het leven is zo
mooi en wanneer je geen goed woord
over iemand kan zeggen, zwijg dan.
Spreek nooit kwaad over iemand
want dit zal je altijd in je verdere
leven nadeel berokkenen."

Rust nu in vrede Lieve Mama, naast
Papa, en laat ons ieder het voorbeeld
volgen dat jij ons hebt gegeven. Dank
je van harte voor alles Mama, ook
dank vanwege allen hier aanwezig.