

Geloofd zij Jezus-Christus.



Dit weze U een  
VROME GEDACHTENIS  
aan Mijnheer

## Oscar-René MABILDE

Echtgenoot van Mevrouw Victorine LABEAU.  
Geboren te Everbeek de 27 Januari 1885 en  
godvruchtig overleden te Parike de 23 Juni 1955.  
Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten en de  
Pauselijke Zegen.  
Lid van de Confrerie van de H. Barbara en van  
de H. Jozef.

De Heer beproeft deze die hij lief heeft. Smartvolle maanden en droeve nachten heeft onze overledene gekend, maar gedurende zijn ziekte was hij een voorbeeld van moed, geduld en heilige onderwerping aan Gods aanbidelijke Wil, er kwam geen klacht over zijn lippen, maar hij hoopte dat zijn lijden met liefde hem het eeuwige geluk zou geven.

O God, die in het verborgene ziet en geen goed onbeloond laat, wil genadig het offer van mijn leven aannemen tot uitboeting van hetgeen ik in mijn leven zou kunnen hebben misdreven, en voor het geluk van mijn zo beminde familie.

Geliefde vrouw en kinderen, het is ongetwijfeld een zeer zware slag, waardoor gij nu getroffen wordt, maar legt u, evenals ik, in de handen van O. L. Heer, die slaat en streelt, en die nooit slaat zonder reden, zonder doel en zonder liefde. De eeuwige Wijsheid en eeuwige Liefde weet beter dan wie ook, wat goed voor ons is.

Laat het aan Hem over alles te regelen in dit leven. Allen dank ik U voor al uw zorgen. Dit is mijn laatste wens : dient de Heer in vreugde en blijft malkander steunen in vreugde of in droefheid. Bidt voor vader.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families MABILDE, LABEAU, CO-  
SYNS en VAN DE VORDE,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en danken U.

.....  
Uitg.. Raph. Van der Geynst, Parike