

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. (Ps. 126)

†

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Zulma MABILDE

weduwe van de Heer

Henry MUylaert,

geboren te Letterhoutem op 11 september 1904 en godvruchtig overleden te Sint-Lievens-Houtem op 13 oktober 1992.

Begeleid door de gebeden van onze Moeder de H. Kerk.

Heer, onze God, oud-worden en oud-zijn heeft iets te maken met een gevoel van onmacht. Je voelt je lichaam langzaam aftakelen. Je bent meer en meer aangewezen op de hulp van anderen. Toch is het een geschenk oud te mogen worden in eigen vertrouwd milieu.

Zulma wist dit en zij was in het diepste van haar hart heel dankbaar voor de toewijding van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Zij hield innig van haar geliefden die ze vaak in moeilijke omstandigheden heeft grootgebracht.

Heer, laat datgene waarin Zulma goed en sterk was nu verder voortleven in ons hart ; wees haar barmhartig voor wat zij in zwakheid en onmacht minder goed deed.

Neem Uw dienaar voor altijd op in Uw liefdevolle barmhartigheid en geef ons de troost om elk verdriet moedig te dragen.

Leer ons zorgend omgaan met elkaar. Zo zullen wij de gedachtenis van moeder in ere houden.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families MABILDE, MUylaert, HAEGEMAN, en DE MOOR,

danken U voor de blijken van innige deelneming in hun rouw.

Begrav. en crem. Van Dorpe - Pluym, St.-Liev.-Houtem
Druk. De Moor - Landrieu, St.-Liev.-Houtem