

De angst voor het gebeuren is soms groter dan het gebeuren zelf.

†

Laat dankbaar in uw herinnering leven

MEVROUW

## Marie-Louise MACHARIS

echtgenote van de Heer

**Marc VAN ALBOOM**

Geboren te Wetteren op 28 juli 1935 en er in de St.-Jozefkliniek godvruchtig overleden op 13 mei 1981, gesterkt door het H. Ziekensakrament en begenadigd door de Pauselijke Zegen.

Lid van het Zangkoor Christus-Koning

Lid van de damesbond V.V.K.A.

Kernlid van K.A.V.

Wie het geluk heeft gehad Marie-Louise te kennen, kan getuigen dat zij voor haar in-goede echtgenoot, haar beminde zoon, familie en vele vrienden : de ideale vrouw was : waardoor Gods Liefde en Goedheid spreekt tot ons allen.

Marie-Louise was echt een fijne, lieve, werkzame en diep-christelijke moeder. De lente van haar leven was rijkelijk gevuld met de warmte van hartelijke genegenheid, liefdevolle attenties; het was haar grootste vreugde anderen te kunnen helpen, aan te moedigen en gelukkig maken. Dit jeugdig idealisme bleef Marie-Louise verder beleven in de parochie : steeds trouw op post bij de Heer, in eucharistieviering en mariale godsvrucht, zangkoor, V.V.K.A. en K.A.V. wer-

king : alles steeds graag gedaan uit liefde voor God, de Kerk en de medemensen.

Het valt ons dan ook dubbel hard : dat zulke fijne mensen zo pijnlijk beproefd worden door de ziekte en zo jong en beloftevol ons ontnomen worden.

Maar laat ons gelovig vertrouwen blijven hebben : dat Marie-Louise verder leven blijft - dicht bij ons - met een nog grotere liefde en genegenheid, die zij zal doen afstralen van de Eeuwige en Goddelijke Goedheid.

Liefste echtgenoot Marc en dierbare zoon Guy, ik dank U voor de zo mooie jaren dat we samen ons geluk hebben gedeeld en samen ook de pijn van mijn ziekte hebben gedragen : DANK U voor al uw fijne attenties. IK BLIJF DICHT BIJ U : houdt moed en vertrouwen.

Geliefde Ouders en familie : God zegene U voor al uw liefde !

O. L. Vrouw van Lourdes : begeleid mij nu tot bij Uw Zoon Christus Koning, aan wie ik gans m'n leven wil aanbieden.

Om uw vriendschap, uw gelovig gebed, danken U :

De Heer Marc VAN ALBOOM-MACHARIS en zoon Guy,

Haar ouders en schoonmoeder,

De families MACHARIS, VAN ALBOOM, DE WINTER en MICHIELS.

Rouwcentr. Van Bever, Wetteren - Tel. 69 20 08  
De Canck, Wetteren