

Gelovig leven is afscheid nemen van de tijd,
niet van het leven.

Biddend en dankbaar blijven we
denken aan

DE HEER

ARTHUR MACHTELINCKX

weduwnaar van Mevrouw
MARIA MARTENS

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 25 juni 1908
en godvruchtig overleden te Burst, op 12 augustus
1985, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen.

Ere-Burgemeester van de gemeente Oombergen.



**De families MACHTELINCKX, MARTENS,
SCHOLLAERT en D'HAENENS,**

danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van christelijke deelneming.

Velen hebben hem gekend als een burgemeester, die met een totale inzet van zijn hele persoonlijkheid 24 jaar lang in verantwoordelijkheid en waarheid zich ten dienste stelde van medemens en gemeente.

Zijn werktafel, akker en gezin: het was zijn wereld, waarin toewijding, inzet en trouw geen holle woorden waren. Zo bewandelde hij vast beraden zijn weg, ook wanneer die bemoeilijkt werd door onbegrip, ontgoocheling en ondank.

Lieve vader, wij danken u voor alle warmte en genegenheid, die we van u mochten ontvangen gedurende de gelukkige jaren die we dit leven met elkaar mochten delen.

Moge God, in wie hij sterk geloofde en die hij trouw diende, hem nu de eeuwige rust schenken. Daarom willen wij bidden:

Heer, onze God,
wij moeten hem nu uit handen geven,
blij dat hij uit het lijden is verlost
maar met pijn dat wij hem zullen missen.
Help ons met dit verdriet te leven.
Wij danken U voor het mooie leven van vader,
voor het vele goede dat wij van hem kregen.
Schenk hem vergeving van zijn tekortkomingen.
Help ons te geloven dat hij in verbondenheid
met de verrezen Heer Jezus op een ander manier
met ons verder leeft. Leer ons zeggen, Heer, tot
weerziens in de hemel. Amen.