

Wie God erkent, zal gelukkig zijn op het einde van zijn leven, en hij zal gezegend worden in het uur van zijn dood.

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

DE HEER

## Arthur - Theophiel Machtelinckx

echtgenoot van Mevrouw  
**MARGUERITE MARTENS**

geboren te Parike, op 24 april 1891 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel, op 4 februari 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken.

---



De families

**MACHTELINCKX, MARTENS, MINCKE,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van medeleven in hun rouw en **DANKEN U.**

---

Als men de negentig nabij is, heeft men van het leven niet zoveel meer te verwachten en naar het woord van de psalmist is al wat rest niet veel meer dan kwelling en pijn. Dat was voor deze man het kruis dat hem met Jezus onze Verlosser moest brengen naar de heerlijkheid.

In deze hoopvolle kristelijke boodschap heeft deze diep-gelovige man moed en sterkte gevonden.

Nu volgt de bekroning van een leven van dienstbaarheid aan God, zijn gezin en de medemens.

Dikwijls heeft hij als duivenmelker met spanning gewacht op de thuiskomst van zijn beestjes; nu wachten heiligen en engelen hem op om hem te begroeten als de eerst-aangekomenen in het Vaderhuis.

Duurbare echtgenote, dag en nacht hebt gij mij in ziekte en ellende bijgestaan als een engelbewaarder: ik dank U.

Lieve kinderen, bidt samen met moeder voor mij; dan leef ik voort in uw geest en in uw hart.