

Niemand leeft voor zichzelf,  
Niemand sterft voor zichzelf,  
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.



VROOM AANDENKEN AAN

## Bertha Machtelinckx

weduwe van de heer Gilbert-Jérome D'HONDT

geboren te Hundelgem op 1 januari 1913 en  
godvruchtig thuis overleden op 3 oktober 1990,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Zwalmvrienden

Lid van Licht en Liefde

Lid van K.V.G. - V.F.G. - B.V.V.

De families D'HONDT, MACHTELINCKX,  
COESSENS en LAPAIGE

danken U voor uw gebed en blijken van  
genegenheid en medevoelen.

Met deze hoopvolle woorden nemen we afscheid van onze moeder, haar taak op deze wereld is volbracht ; dat geloven we, nu wij moeder uit handen geven ; die in haar leven heeft gezorgd en gewerkt, veel van haar kinderen gehouden, een groot aantal jaren lief en leed gedeeld met vader. Samen gestreefd naar een mooie toekomst voor haar kinderen. Ze was door iedereen bemind om haar goed en beminlijk hart. Al was ze reeds 20 jaren het licht van haar ogen kwijt, waardoor ze haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen niet kon zien. Toch gaf ze ons allen hulp en moed in alle tegenslagen die we hadden. Ze was de steun van ons allen en daarom, lieve God, help moeder op haar weg naar U toe.

Lieve kinderen en kleinkinderen, mijn grootste wens is altijd geweest dat ge in vrede en liefde met elkaar leeft, denk veel aan mij en laat mijn wens verder leven, steun elkander.

Liefste Marie, ik dank U voor al de zorgen die U mij al die jaren hebt gegeven zonder morren of klagen, en hoop U allen nog samen weer te zien in de eeuwigheid. Zoals ze geleefd heeft, is ze ook teruggegaan naar de Vader in de hemel.

---

Begrafenisonderneming Porrez, Zottegem