

†

Vroom aandenken aan

**Bertha MACHTELINCKX**

weduwe van

**Hector DE STAERCKE.**

Geboren te Nederbrakel op 25 januari 1913 en godvruchtig overleden in de St-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 11 oktober 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van K.A.V. en K.V.L.V.  
en van de Bond der Gepensioneerden.

---

God heeft ons geen rustige levens-  
tocht beloofd, noch ons gevrijwaard  
van ziekte en ellende, maar wel een  
behouden thuiskomst.

De tocht van Bertha is, zoals voor  
de meeste mensen niet zonder moei-  
lijkheden geweest. Haar jeugd verliep  
in de arme tijd. Als jong mens de  
tweede wereldoorlog meegemaakt,

moeten zorgen voor het gezin, om  
dan alleen te vallen en in de pijn  
van het ziekzijn haar leven te moeten  
afsluiten.

Onze droefheid om het afscheid van  
moeder is echter gemengd met geluk  
omdat de adel van haar leven en de  
trouw aan haar kristelijke overtuig-  
ing in alle omstandigheden, ons ver-  
zekeren dat Bertha nu thuis mag zijn  
bij onze hemelse Vader die het blij-  
vend geluk verzekerd heeft aan die  
Hem getrouw bleven.

Samen met vader blijven ze ook nu  
onze zorgende ouders, maar thans  
van bij de Heer die het goede wil  
voor ons allen.

De families :

**MACHTELINCKX, DE STAERCKE,  
COESENS, DE VOS,**

danken U voor uw kristelijke deel-  
neming.

---

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel