

En roemt op uwe jaren niet,  
die mij zo vroeg gestorven ziet! (G.G.)

Wil in uw vrome gebeden gedenken de ziel van

DE HEER

## Charles MACHTELINCKX

echtgenoot van **Mevrouw  
Marie-Madeleine VAN WELDEN**

KINESITHERAPEUT

Erelid van de Bond van het H. Hart.

Geboren te Velzeke-Ruddershove op 5 februari  
1937 en er zacht ontslapen in de Heer op  
O.-L.-H.-Hemelvaart, 23 mei 1968.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Opnieuw heeft de wrede dood een voorbeeldige echtgenoot en een goede vader in de bloei van zijn mannenjaren, uit het leven weggerukt. Het gebeurde op de avond van 's Heren Hemelvaart, als de Kerk in haar liturgie zingt: « Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? » en als ze bij haar kinderen het verlangen naar de hemel opwekt!

Alles was zo schoon in dat veelbelovend gezin. Trouw aan de edelste idealen en zeden van onze kristelijke geslachten, in felle arbeidzaamheid, wederzijdse toewijding en liefde, zagen ze hoopvol de toekomst tegemoet. In dat aangroeiend gezin scheen vader onmisbaar, hij mocht niet sterven. Voor hem werd de hoogste geneeskundige wetenschap aangewend, geen moeite gespaard, geen inspanning ontzien. Voor hem werd veel gebeden, gesmeekt en geweend. Heer, waarom hebt Ge de natuurlijke loop der oorzaken niet opgeschorst? Waarom hebt ge weerstaan aan zijn lijden, aan de hete tranen van onschuldige kinderoogjes, aan de smeekbeden van al zijn geliefden?

Heer, we begrijpen het niet, maar we vinden het antwoord bij de lijdenssponde, aan het sterfbed van de dierbare betreurde: Het geluk in deze wereld is broos en vergankelijk en de

lijdende mensheid zet op aarde Christus' lijden voort. We buigen deemoedig het hoofd voor deze wet omdat we weten, waar Ge geselt, Ge ook uw warme hand verheft om te zegenen.

Duurbare echtgenote, gij waart mijn trouwe levensgezellin. Op het ogenblik dat ik het meest nodig werd moet ik u verlaten; reeds bij het begin van mijn ziekte heb ik het begrepen en het offer, al viel het zwaar, aanvaard. Aan uw wakende liefde vertrouw ik ons twee kindekens toe. Weet dat God die zorgt voor de vogelen in de lucht, ook ons weesjes niet in de steek zal laten.

Lieve Karoline, lieve Inge, voor u heb ik gewerkt en gezwoegd. Niet of nauwelijks zult ge uw vader gekend hebben... maar als ge groot zult geworden zijn, gedenk dan dat hij u hartstochtelijk heeft bemind.

Beste ouders, deze harde slag zal u pijnlijk treffen. Weerhoud uw tranen niet, maar ween niet over mij. Ge hebt uw kinderen het kristelijk ideaal ingeprint, ik heb uw lessen aanhoord uw vermaningen gevolgd. Als eerste van ons gezin ga ik voor, daarheen waar eeuwige vereniging ons wacht.

Beste schoonvader, onze genegenheid groeide steeds aan. De leemte in uw hart bij het verlies van uw echtgenote, wordt nu nog wijder. God helpe u en mochten onze kindjes uw troost zijn.

Lieve broers en zusters, dank om uw liefde; dank om alles wat ge voor mij gedaan hebt en nog voor mijn gezin zult doen.

Mijn dank gaat ook naar al mijn verzorgers die me tijdens mijn ziekte hebben bijgestaan, familieleden, medewerkers en vrienden, om de genegenheid en deelneming in mijn lijden.

Bid voor mij en tot weerziens in de eeuwigheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

**Om uw gebeden en bliken van deelneming danken u:**

Mevr. Charles MACHTELINCKX-VAN WELDEN;  
Jonge Juffrouw Karoline MACHTELINCKX,  
Jonge Juffrouw Inge MACHTELINCKX;  
De families MACHTELINCKX, VAN WELDEN,  
MATTHIJS en DE MULDER.