



Heer, geef de eeuwige rust aan de ziel van
mevrouw

Clara Machtelinckx

echtgenote van de heer
Alfred Van Liefveringe

geboren te Ophasselst op 12 augustus 1902 en in
de vrede van de Heer opgenomen te Deftinge
op 30 september 1974, gezalfd en gezegend
door de H. Kerk.

" De Heer heeft gegeven, de Heer heeft geno-
men, de naam des Heren zij geloofd ". Moeder
is naar de Vader, maar moeder leeft voort in
haar kinderen, zij leeft voort als onze moeder
in de hemel.

Haar leven zag zij als een gelukkig samenwer-
ken met God en haar echtgenoot. In liefde
schonk zij het leven. In goedheid en zelfver-
loochening hielp zij dit jonge leven ontluiken en
opgroeien. Ze was gelukkig en dankbaar om wat
van haar kinderen geworden is.

Haar ziekte heeft ze jarenlang in offerende liefde
gedragen. Wie haar in haar laatste levens-
maanden heeft gezien, was getroffen door haar
ondanks alles onverwoestbare levenswil, haar

zorg en kommer om haar gezin en bemoedigende
attentie voor iedereen.

Haar sterven zag zij als een ontmoeting met de
Vader, aan wie zij de vruchten van hun samen-
werking wilde aanbieden.

Heer, geef dat in onze herinnering nooit het
beeld vervage van haar, die geweest is een
toegewijde echtgenote en een onvergetelijke
moeder. Dat zij in wier nabijheid we steeds een
innig gevoel van geborgenheid en geluk mochten
ervaren, ook nu in uw goddelijke nabijheid
geborgenheid en eeuwig geluk moge vinden.
Geef dat wij iets mogen erven van de rijke
gaven van geest en gemoed waarmee Gij haar
zo kwistig had bedeeld.

Moeder Maria en alle heiligen die haar dierbaar
waren, draagt gij voortaan zorg voor haar.

De families

MACHTELINCKX, VAN LIEFFERINGE,
EEMAN, VAN LIERDE
danken voor uw gebed.

Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem