

Laat de gedachtenis van uwen vriend niet uit-
sterven en vergeet hem nooit in uwe gebeden.

Eccl. 37.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Emiel Machtelinckx

echtgenoot van

Mevrouw Maria-Catharina Eeman

geboren te Sinte Maria-Lierde, den 25 Sept. 1861 en
aldaar godvruchtig overleden, den 5 December 1945
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De Heer had hem een schoone ziel gegeven.

Sap. 7 19.

Hij was eenvoudig van hart en zachtmoedig in
zijn omgang, altijd openhartigen waarheidslievend.
Zijne goedheid en ongeveinsde doenwijze maakten
hem aangenaam en deden hem overal vrienden
vinden.

Hij was een werkzame vader die wist dat een
diep christelijke opvoeding de grootste schat is die
hij zijn kinderen kon geven. Dat zal hem ook ge-
lukkig maken in het ander leven.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, hem wacht
de kroon die God voor zijn getrouwen bereid heeft
in den hemel.

Duurbare familieleden, dank voor de goede zor-
gen in mijn ouden dag. Troost U, de dood is niet
het einde maar het begin van het werkelijke leven.
We zien mekaar eens weer voor altijd. Vergeet me
niet in uwe gebeden.

Mijne vrienden, ook voor mij nog was het leven
kort. Denk eraan en leeft zoodanig zooals Ge zoudt
wenschen geleefd te hebben in het uur van uwe
dood.

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van Hart, maak
mijn hart gelijk aan het uwe. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

De familiën MACHTELINCKX, EEMAN,
BAUWENS en WATTÉ,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.