

Gegroet o Kruis onze enige hoop.



Op zondag 16 april 1978 ontsliep te Zottegem, omringd door haar kinderen en kleinkinderen en in de vrede van Kristus, na het ontvangen van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen

Margriet MACHTELINCKX

weduwe van **Cyriel DE SMET.**

Geboren te Parike op 7 maart 1896.

Zij was liefdeslaaf van Maria.

Voor elk moment waarop je ons hebt blijgemaakt
Voor elk verdriet waarvan je ons hebt vrijgemaakt... zeggen we je dank.

God, wij danken U voor het schone leven van ons moeder. Gij maakt onze herinnering aan haar zo rijk. Gij weet wat een liefdevolle moeder zij voor ons was. Voor haar kinderrijk gezin waarop zij zo fier was, was geen inspanning haar te veel. Zij aanvaardde wel en wee uit Uw hand, Heer. Het vroegtijdig afsterven van haar dierbare echtgenoot, de beperkingen van ouderdom en ongesteldheden, zij was U dankbaar voor elke nieuwe dag. Zij hield van de stilte waarin zij U, Heer altijd terug kon vinden en ging haar kinderen voor in gebed en offervaardige goedheid, in oprechte hartelijkheid voor al wie ze ontmoette. Naarmate ze in ouderdom toenam volgde ze met de nodige kritische geest de mentaliteit in het wereldgebeuren van nu op de voet en groeide haar bezorgdheid om haar kinderen en kleinkinderen, waarvoor ze God bad en die ze aan uw Goddelijke Voorzienigheid toevertrouwde. Intussen groeide haar fijngevoeligheid voor de kleinste attentie, voelde zij zich diep gelukkig om de goede zorgen van haar kinderen en kende zij een hemelse

vreugde om haar jongste dochter die zij zo in bovennatuurlijke offerzin aan de Heer had afgestaan.

Wij weten het... nu pas zullen wij het tenvolle beseffen... voor elke vrees waarmee wij je ooit hebben pijn gedaan, voor elke smart die jij door ons hebt uitgestaan... voelen wij nu spijt.

Wilt Gij God, onze droefheid om haar heengaan laten uitgroeien tot dankbare vreugde om wat zij ons heeft voorgedaan. Geef ons de moed om haar heerlijk voorbeeld te volgen. Laat ons allen als één familie steeds op haar bouwen en eenvoudig, vrede en goedheid blijven voor elkaar.

Haar kinderen en kleinkinderen.

Ten paradijze geleiden haar nu de Engelen.

Zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming danken U :

de kinderen en kleinkinderen,

de families MACHTELINCKX-DE SMET,
MINCKE-VANDERMEULEN,

de Kloostergemeenschap van de Grauwzusters Penitenten.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel