



God,

Wij hebben een lieve moeder en  
grootmoeder verloren.

Zij was ons zo lief.

We zijn zo verdrietig.

Wat kunnen we zeggen,  
wat kunnen we doen ?

We zijn er stil van  
en zoeken U in ons verdriet  
om bij U te zijn  
en zo dicht bij haar  
die niet meer bij ons is.

U houdt ons vast in uw liefde,  
ook in de dood ;  
door U leven wij allen.

De weg naar uw heerlijkheid  
is soms donker.

Help ons om moedig verder te gaan  
en te blijven leven met haar in ons geloof.

De families MACHTELINCKX, COSIJNS,  
VAN LIERDE en LIEDTS,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Wij geven uit onze handen  
in de handen van de Heer

**MEVROUW**

**Maria - Emilia MACHTELINCKX**

weduwe van

**VICTOR VAN LIERDE**

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 15 november 1908 en godvruchtig overleden te Brussel, op 17 augustus 1983, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Moeder, bij het zoeken naar geluk heb je nooit het geld gezocht, het bezit, de luxe, het nietsdoen, het profiteren, het feesten, het genieten.

Je was een gelukkig mens.

Bij U vonden wij altijd een diepe geborgenheid, een grote eenvoud, en een spontane vreugde om kleine dingen ; een bloem, een dier, een kind, een mens. Nooit was er bij U die drang naar zelfverheerlijking. Wij kunnen niet vergeten hoeveel ons verbindt met onze lieve moeder en grootmoeder.

Wij gedenken wat goed was in je leven en danken je om de dagen van geluk die jij ons hebt geschonken.

Wij allen, je kinderen en kleinkinderen danken de Heer voor het stichtend voorbeeld dat je voor ons was.

Groot was je inzet voor alles,  
moge deze verder leven in ons.