



In ons gebed en H. Eucharistieviering
gedenken wij dankbaar

MEJUFFROUW

Maria - Margaretha MACHTELINCKX

geboren te Nederbrakel op 17 juli 1907 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op 8 oktober 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ere-Onderwijzeres te Nederzwalm
Wijkverantwoordelijke van Kerk en Wereld
Lid van het C.O.V. en de K.V.L.V.
Lid van de Mutualistische vereniging van
Brancardiërs en Verpleegsters.

Haar stil heengaan heeft ons allen teneer-
geslagen. De dood maakt immers iedere mens
sprakeloos. Maar toch kijken wij als kristen
hoopvol uit naar haar verrijzenis en blikken
wij met een gevoel van dankbaarheid op haar
terug, omdat zij zoveel goedheid rondom
zich heeft uitgestrooid.

Een leven lang heeft zij met taaie moed
dagelijks de hitte van de zomer en de kou-
de van de winter getrotseerd, om naar Ne-
derzwalm te gaan en er de kinderen te on-
derrichten en een kristelijke levensplooi te
geven. Zij was een bewkame onderwijzeres,
bezielde met een evangelische gezindheid, be-
kommerd om de kleinen en eenvoudigen.

Toen zij na dertig jaar de school verliet,
gunde zij zichzelf nog geen rust. Altijd kon
men op haar beroep doen; zij bood daad-
werkelijke hulp en morele steun aan haar
familieleden, hielp zieken en bejaarden en

zette zich in voor elk werk, dat de mensen
dichter bij het goede bracht. Dit alles deed
zij onopvallend.

In haar gesprekken kwam een sterk recht-
vaardigheidsgevoel naar voor, dat rustte op
een door en door goed hart.

Haar kracht en haar doorzicht putte zij uit
het geloof in Kristus, die zij regelmatig in
de eucharistieviering met schroomvolle liefde
ontmoette.

Na een schoon gekwetten taak is zij ten
hemel gegaan.

Beste familieleden, vrienden en kennissen,
moet ik u zeggen dat ik met u allen ver-
bonden blijf? Hoe zou ik iemand vergeten,
ik, die toch steeds bezig en bekommerd
was met iedereen? Tot een heuglijk weer-
zien in het eeuwig paradijs.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige
rust en dat het licht en de vreugde van
het God aanschouwen haar deel zij!

De families MACHTELINCKX-COESENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel