

H. Hartvan Jezus. hoop van die in U sterven o. u. o.  
Lit. H. Hart.



## Zalige Gedachtenis

van Mevrouw

**MARIE-FLAVIE MACHTELINCKX**

weduwe van Mijnheer

**OMER DENIE**

geboren te Ophasselt de 26 Oktober 1861  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel  
de 18 Augustus 1951.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid der 3de Orde van St Franciscus, en  
van alle godvruchtige Genootschappen der Parochie.



Een door-braaf en diep-kristelijk mens was deze dierbare afgestorvene. Steeds beijverde zij zich om aan God te geven wat hem toekomt. Wel wetende dat alle roem, die men op aarde verzamelt, slechts ijdelheid is, leefde zij steeds eenvoudig en nederig, maar oprecht en ongeveinds, en alzoo verdient zij nu de onvergankelijke kroon der Zalige Eeuwigheid.

Heer, gij hebt weergenomen bij U deze die onze Roem en onze Kroon is geweest, onze voorbeeldige Moeder. Wij danken U omdat Gij ons zulk moeder hebt gegeven en zoolang onder ons, hebt laten vertoeven.

Dierbare Kinderen, mijn loopbaan is ten einde hier op aarde en ik heb den goeden

strijd gestreden. Ik zeg U tot wederziens in den Hemel. Blijft daarom God getrouw en eens zullen wij voor altijd verenigd zijn samen met vader, om nooit meer van elkander gescheiden te worden. In afwachting vergeet mij niet in uw gebeden, H. H. Missen en goede werken.

Jezus, Maria. Jozef!

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



Mejuffer Marie DENIE ;

Heer en Mevrouw André DENIE-REVIS  
en kinderen ;

Heer en Mevrouw Henri BRACKMAN-  
DENIE en kinderen ;

De Familiën MACHTELINCKX en  
DENIE ;

BEDANKEN.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt