

Het kortstondige lijden verwerft ons een over-
grote heerlijkheid. (II Cor. IV.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-JOSÉ MACHTELINCKX

echtgenote van

Mijnheer Richard DE PREZ

geboren te Ste Maria-Lierde, de 18 Februari 1929 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Opbrakel, de
24 Oogst 1953, voorzien van de H. H. Sacramenten
der stervenden.

—

De dood maakt altijd indruk op de mens ; doch
hoeveel dieper en pijnlijker is die indruk, wanneer
het gaat om het afsterven van een bemind persoon
in de jeugdige bloeitijd van het leven. De H. Man
Job mocht wel zeggen : « De leventijd van de
mens is kort en dan nog vervuld met velerlei ellen-
den. Als een bloem ontluikt hij en wordt vertreden. »
(J. 14, 1-2.)

Gelukkig dan de mens, dien de Heer bereid vindt,
gelukkig wie het lijden in volle overgave aanvaardt.
Voor hem is de dood geen onheil maar de overgang
tot eeuwig geluk. Want wie deel had aan het grote
lijden van Christus, zal ook deel hebben aan de
vertroosting in Christus, die Hij ons door Zijn dood
in het hevigste lijden heeft verdiend.

Geliefde echtgenoot, wij hadden ons het leven
anders voorgesteld ; God heeft er anders over be-
schikt, Zijn H. Wil geschiede ! Zoek uw troost en
kracht bij Hem. Heb dank voor uw vele goede zor-
gen. Ik blijf rekenen op uw liefde in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Uitg. Valère Lafort, Ste Maria-Lierde.

De familieën MACHTELINCKX, WATTÉ,
DE PREZ en VAN DEN HAUTE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.