

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van

Nestor - Theophiel MACHTELINCKX

echtgenoot van

MARIE VAN DER BRUGGEN

geboren te Nederbrakel den 16 November 1910. en godvruchtig overleden in Athlone (Ierland) op 19 Januari 1943. Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gij hebt hem ons gegeven, o Heer; Gij hebt hem ons ontnomen, dat Uw Heilige Naam gezegend zij. Job.

De duurzame overledene was één dier vrome kristenen van dewelke de H. Paulus zegt: De rechtvaardige leeft uit geloof. Door dit goddelijk licht geleid, volbracht hij getrouw al de plichten van een goeden kristen, van een voorbeeldigen echtgenoot, van een minnenden broeder.

O mijn God, Gij hebt mij beproefd binst mijn kortstondig leven, door dien schrikkelijken oorlog ver verwijderd van mijn geliefden; en doen drinken aan den bitteren kelk van Uw beminnelijken Zoon...; doch ik heb mijn lijden verduuldig verdragen uit liefde tot U, overtuigd dat zij, die met Jezus lijden, met Hem zullen verheerlijkt worden.

Geliefde Echtgenoot, beminde Moeder, Broeders, Zusters en Oom Richard, ik dank U voor al uw liefde voor mij; dat de goede God er U voor beloone. Weent niet over mijn vroegtijdig sterven: 't is Gods Heilige Wil; in den Hemel zullen wij elkander weder vinden. Weest mij indachtig in uw gebeden.

Jezus. Maria, Jozef.

R. I. P.

7 jaar afl.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiaccurt

Mevrouw Weduwe Nestor MACHTELINCK-VAN DER BRUGGEN;
De familiën MACHTELINCKX-COESENS;
VAN DER BRUGGEN-DE PESSEMIER;

Gevccelig aan Uw blijc van deelname in hun
pijnlijk rouw, bieden Ued. hun innigen dank.