

„Dood, waar is uw overwinning?“

(Os. 13,14)



Gedenk in vroomheid

MEVROUW

**Rachel-Emma-Maria
MACHTELINCKX**

echtgenote van de Heer Robert GOORIX
Geboren te Velzeke, op 16 oktober 1904 en
godvruchtig overleden te Zottegem, (Kliniek
St.-Elisabeth) op 6 december 1966.

Gesterkt door de genademiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

„En nu deel ik u een mysterie mee : de
doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid,
en wij, wij zullen van gedaante veranderen.“

(1 Kor. 15,51-52.)

Wie deze werkelijkheid voor ogen houdt
is niet de prooi van radeloos verdriet. Voor
de christen is er geen plaats voor zinloze
wanhoop. Hij weet en kent de zin van het
leven en de dood. Voorzeker, er is de pijn
om het heengaan van een geliefd wezen, van
de trouwe echtgenote en liefdevolle moeder.
Maar er is ook de zekerheid, dat alle in-
spanning, het werk en het lijden, de zorg
en de kommer, de toewijding van een zelf-
vergeten liefde voor de medemens, dank zij
Christus, niet vergeefs is.

Daarom ook stellen we volledig ons ver-

trouwen op God. Hij die ons in het leven
heeft geroepen, ons zoveel gelukkige ogen-
blikken heeft gegund, houdt niet op alles
ten beste te schikken. Hij is onze toevlucht
en onze kracht.

De Heer Robert GOORIX, *haar echtgenoot.*

De Heer en Mevrouw
Lucien MINNAERT-GOORIX
en kinderen Luc en Conny,

De Heer en Mevrouw
Frans GOORIX-YSEBAERT,

De Heer en Mevrouw
Gabriël MELKEBEKE-GOORIX
en kinderen Hans, Frans, Jo en Nico,

De familiën MACHTELINCKX,
GOORIX, VERLINDEN
en VAN DEN BERGHE

*danken U van harte voor de blijken van
genegenheid, betoond bij hun rouw.*

Freddy Ysebaert, Dikkelvenne