

We zullen je missen elke dag,
in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart
zal je met ons samenblijven.



Met liefde en dankbaarheid
denken we terug aan

Mevrouw
Justina Elisabeth
Machtelings

weduwe van de heer
Louis Gustave Van de Sijpe

geboren te Zottegem op 18 november 1908
en er godvruchtig overleden
op 26 december 1996 gesterkt
door de H.H. Sakramenten der Zieken

Haar kinderen, kleinkinderen, haar schoonzuster,
neven en nichten en de families Machtelings, Van
de Sijpe, Reygaert en Boone danken u voor uw
gebeden en bliken van medeleven.

'Nog even voor de jaarwisseling,
terwijl de vredeswensen van kerstmis nog
naklinken,
is moeder van ons heengegaan.
Een rijk gevuld leven is volbracht.
De handen die nooit rust kenden,
zijn nu voor altijd gevouwen.
Wij zijn bedroefd om haar heengaan
maar ook dankbaar om haar zo menselijk
leven.
Dankbaar om wat zij voor ons allen heeft
gedaan.
We worden even stil
en denken aan de gelukkige momenten,
die we met haar hebben mogen delen.
Onze enige troost is dat ze nu bij vader is.

Rust nu maar uit,
je taak is af.
Weet dat we je nimmer zullen vergeten
en dat we voor elkaar zullen blijven zorgen
zoals jij dat steeds hebt gedaan.

Rust nu maar
in vrede.
Moge de Heer je,
bijna op de drempel van het nieuwe jaar
voor een nieuw en eeuwig leven
bij zich opnemen.