

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Emile, Léon, Joseph MACRON

Oudstrijder 1940-1945

Geboren te Everbeek op 31 december 1906
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 13 december 1986,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Zijn leven was een voorbeeld van arbeid,
eenvoud en rechtschapenheid. Hij laat aan
de zijnen en al diegenen die hem gekend
hebben de nagedachtenis van iemand die nim-
mer zijn brood in ledigheid verdiend heeft.
Hij was nog zo vol van leven, wanneer het
noodlot hem genadeloos knakte in zijn ver-
wachtingen.

Dank aan allen die hem een troost waren in
deze laatste weken van beproeving.

Zijn levenswijsheid was hem een steun om
zijn lijden te dragen en te aanvaarden.

Gedenk hem in uw gebeden.

Goede God, schenk hem de eeuwige rust.

De families MACRON-DENOLIN

danken U voor de bliken
van kristelijke deelneming.

†

PRIEZ POUR LE REPOS DE L'AME DE
MONSIEUR

Emile, Léon, Joseph MACRON

Ancien Combattant de 1940-1945

Né à Everbecq le 31 décembre 1906 et
décédé pieusement à la clinique du Sacré
Cœur de Grammont le 13 décembre 1986,
muni des Saints Sacrements.

Sa vie fut un magnifique exemple de travail,
de simplicité et de droiture. Il laisse aux
siens et à tous ceux qui l'ont connu, l'as-
surance de n'avoir pas mangé son pain dans
l'oisiveté.

Il était encore plein de vie, l'orsque l'inex-
orable destin s'accomplit.

Adieu vous tous qui m'avez reconforté dans
mes derniers moments pénibles.

Souvenez-vous de moi dans vos prières,
reserrez les liens d'affection autour de ma
mémoire.

Dieu miséricordieux, accordez lui le repos
éternel.

Les familles MACRON-DENOLIN

très touchés des marques de sympathie que
vous leur avez témoignées, vous expriment
leurs sincères remerciements.