

"Het is volbracht"



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

DE HEER

**René Joseph MACRON**

echtgenoot van Mevrouw

**Georgine VANDEPARRE**

geboren te Everbeek op 12 juni 1899 en er  
overleden op 25 juni 1970, gesterkt door het  
sacrament der zieken.

Wij treuren om het verlies van onze dierbare  
overleden, maar Heer, wij aanvaarden het Kruis  
dat Gij ons verzendt en dragen het naar uw  
goddelijk voorbeeld.

Om de goedheid van zijn hart, zijn grote  
rechtschapenheid en dienstbaarheid, daarmede  
werd hij door iedereen geacht en geprezen. Za-  
lig deze man, die geloofd heeft in God bij  
donkere zowel als bij blijde levensdagen.

Geliefde echtgenote, te vroeg is onze scheiding  
gekomen, ik dank U voor uw liefde en zorgen  
vooral deze laatste jaren. Zoek troost bij de  
Heer, onze scheiding is maar tijdelijk, wij zien  
elkaar terug, weldra in de hemel.

Mijn kinderen en kleinkinderen, hoe zwaar  
mijn heengaan voor U ook moge zijn, troost U  
met de gedachte dat wie in de Heer gestorven  
zijn met Hem verrijzen en verheerlijkt worden.  
Hebt dank voor uw liefdevolle zorgen en atten-  
ties tijdens mijn ziekte en blijf uw vader ge-  
denken door voor hem te bidden.

Vrienden en kennissen, de Heer riep mij tot  
de eeuwigheid, vergeet mij niet in uw gebeden.  
Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust !

De families MACRON, VANDEPARRE, DENOLIN  
en DE COUVREUR,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.