

Dat kruis, met kloeken moed,
zoo langen tijd gedregen,
het zij een krone nu
voor hem, voor ons een zegen

(G. Gezelle)



ZALIGE GEDACHTENIS AAN

DE HEER

Jules MAEBE

echtgenoot van Mevrouw
Denise DE BLEECKER

Geboren te Ooike op 21 januari 1917 en zacht in de Heer ontslapen in het O.L.Vrouwziekenhuis te Oudenaarde op 11 augustus 1995, voorzien van de Genademiddelen voor de zieken.

Jules is een harde werker geweest die om den brode en om de zorg voor vrouw en kind het zware labeur op het steenwerk heeft verricht. Ook het werk van de handarbeider is een uitnodiging voor de Schepper om de aarde om te vormen tot stenen en zodoende mee te werken aan de uitbouw van de wereld. Jules heeft op die manier zijn steentje bijgebracht tot welstand van de gemeenschap en tot het welzijn van zijn gezin. Samen met zijn vrienden liefhebbers van hanenvechten vond hij zijn ontspanning in de concours met zijn eigen gefokte vechtershanen. In zijn laatste levensmaand werd hem een zwaar kruis op de schouders gedrukt,

na voordien herhaaldelijk te zijn beproefd Zijn Calvarieberg van het lijden werd een Taborberg van verheerlijking.

Wij, die achterblijven, zijn echtgenote, zoon, kleinkind en familie, wij voelen in dit uur van afscheid nog dieper aan met hoeveel vezels wij aan elkaar verbonden waren.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw echtelijke liefde en voor de bekommernis waarmee gij de smarten van mijn ziekte hebt verzacht. Schenk mij voortaan uw liefde langs het gebed.

Dierbare zoon en kleinkind, wees voor moeder een steun en help haar deze beproeving te boven te komen.

Dierbare broeders en zusters, familie en vrienden, bewaar mijn aandenken in uw hart.

Geachte dokters en verpleegkundigen, heb dank voor uw zorgen en bijstand.

Denise DE BLEECKER, *zijn echtgenote* ;
Luc MAEBE en dochter Sandra,
zijn zoon en kleindochter ;

De families MAEBE - COUSSEMENT en
DE BLEECKER - MUYSHOND

**danken voor uw kristelijke deelneming
in rouw en gebed.**

De namis wordt opgedragen op vrijdag 8 september
1995 om 19 u. in de St.-Amelbergakapel.

Begravenissen D'Hondt - Drukkerij Van Herzele - Oudenaarde