

"Welaan trouwe dienaar, treed binnen!"



VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

ROBERT, ALFRED MAEGHERMAN,

echtgenoot van Mevrouw

ELISA DE SUTTER,

geboren te Oosterzele op 11 oktober 1902
en er godvruchtig overleden op 10 juni 1972.

Hij werd gezalfd door het sakrament der zieken.

Wijl in zijn velden rondom het erf het lentezaad dieper wortel zocht, oogstte de Heer reeds het leven van deze goede man. Hij was een gelovig kristen, vergroeid met zijn werk en zijn gezin en daarom valt scheiden hier zo zwaar. De Heer heeft hem het liiden niet bespaard tijdens zijn pijnlijke ziekte, maar met verdraagzaamheid, zonder klagen heeft hij alles manmoedig doorstaan. Deze gedachte aan vader zal ons altijd bijblijven en een troost zijn, maar ook een kracht om zijn voorbeeld na te volgen.

Samen danken wij de Hemelse Vader om dit gezegend leven, dat zijn vervulling gevonden heeft bij die verrezen Heer. In ons familiegebed vragen wij dan ook dat hij de eeuwige vrede mag kennen en voor ons ten beste spreekt.

Goede echtgenote, kinderen en familie, hebt dank voor uw goede zorgen en voor de genegenheid die ik van U mocht ondervinden, vooral tijdens mijn laatste levensmaanden. Blijft elkander liefhebben en begripen Vanuit de hemel blijf ik met u verbonden.

Moeder Maria, bid voor ons.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19

Mevrouw Robert MAEGHERMAN, geboren Elisa DE SUTTER ;
Heer en Mevrouw Roger GHISLAIN-MAEGHERMAN ;
Heer en Mevrouw Urbain GHISLAIN-MAEGHERMAN ;

De Familie MAEGHERMAN ;
De Familie DE SUTTER ;
De Familie BOCKSTAELE ;
De Familie VAN HEDDEGHEM.

gevoelig voor uw blijik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.