

«Heer, het leven is haar niet ontnomen maar veranderd, en voor het verlies van haar tijdelijk verblijf verkrijgt ze nu een eeuwige woning in de hemel».

(Eucharistie van de overledenen).



Blijven we dankbaar in onze gebeden denken : onze moeder, die we nooit genoeg wederliefde kunnen schenken

Mevrouw

Clara Maria MAENHAUT

echtgenote van de Heer Camiel BUYSSÉ

Geboren te Bassevelde op 25 juni 1901 en godvruchtig overleden in de kliniek «Heilige Familie» te Gent op 15 april 1981. Gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Vereerd met het gouden Ereteken van de Pauselijke Missiewerken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Lid van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen

en van alle godvruchtige genootschappen.

Zij die haar leven gaf aan haar gezin is plots van ons heengegaan...

Geen enkel woord, geen enkele klacht lag op haar lippen af te lezen.

Gelaten nam ze afscheid van het leven en droeg haar zorgen mee naar God in de Hemel.

In haar gulle hartelijkheid en moederlijke zorg mochten wij allen haar grenzeloze liefde ervaren.

Samen met haar man heeft zij haar gezin opgebouwd tot een haard van gezelligheid, deugd en vroomheid.

En daarbij was ze nog begaan met zovelen voor wie ze een bemoedigend woord had, een vriendelijke attentie.

Haar sprankelende levensblijheid getuigde van haar diep geloof.

Ze verstond de kunst haar kinderen en kleinkinderen te bemoedigen en op te beuren, en zich te schikken - in lief en leed - naar Gods Voorzienigheid.

Haar zoon priester-missionaris was haar trots, een parel aan haar kroon, de vrucht van haar offerliefde, van haar gebed en haar edelmoedige inzet.

Heer, wij danken U voor dit schone leven ; geef haar nu het eeuwig geluk. Wij danken U voor wat zij ons, familie en vrienden, zo overvloedig bezorgde aan vreugde, aan liefde en aan toewijding.

Lieve echtgenoot, dank voor uw trouwe zorgen en uw onuitputtelijke liefde voor mij.

Lieve kinderen en kleinkinderen, blij verenigd in liefde voor mekaar en draag zorg voor vader.

De families Maenhaut, Buysse, Vandevelde en Claeys, danken U allen, familieleden, vrienden en kennissen, voor uw blijken van medevoelen in de rouw en voor uw gebed.

Begravenisondern. : Aimé Vernaève - Hultje
Ertvelde-Kluizen - Tel. 530055
Drukkerij Van Herck - Ertvelde - Tel. 445466