



VROOM AANDEKEN AAN MEVROUW

Delphine MAERTENS

Weduwe van Mijnheer

CHARLES VANMASSENHOVE

*geboren te Zedelgem de 14 september
1876 en zacht in de Heer ontslapen te
Veldegem, de 24 juni 1959, getroost en
gesterkt door de hulpmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.*

Lid van de H. Hartebond en Vrouwenbond.

God eeuwig bezitten is onze roeping en ons einddoel; de zichtbare wereld is voor ons slechts een beproeving en een voorbereiding.

P. LACERDAIRE.

Zo is het dan ook heilzaam na een welvervulde loopbaan het hoofd ten eeuwig rust te neigen.

De dierbare overledene is altijd een voorbeeld geweest van een diepgelovige christen mens. Als een goede moeder was zij steeds bekommerd om het welzijn van haar kinderen en zolang haar krachten het toelieten stond zij in dienst van haar dierbaren, die dan ook altijd een vrome herinnering aan haar zullen hebben.

Mijn lieve KINDEREN, uw onderlinge samenhang was voor mij altijd een bron van vreugde in mijn leven. Thans is het uur van scheiden aangebroken maar, steunend op ons H. Geloof weten wij dat

het slechts een tijdelijke scheiding is. Blijft daarom altijd goede christen mensen opdat wij elkaar eens mogen terug verenigd zien bij de Heer.

Van harte dank voor uw onbaatzuchtige en goede zorgen die ik van u steeds mocht ondervinden, gij vooral, Arseen, die het op u genomen had uw oude moeder tot steun te zijn. God zal het u allen vergelden.

Dierbare kleinkinderen, achterkleinkinderen, familieleden en kennissen dank voor uw hartelijke genegenheid. Gedenk mij allen in uw gebeden.

Heer schenk haar ziel de eeuwig rust,

Dat het eeuwig licht haar verschijne.

Edmond Demuydt - Vanmassenhove;

Arthur Waeyaert - Vanmassenhove;

Urbain Vanmassenhove - Roose;

Arseen Vanmassenhove;

Val Marchenia - Vanmassenhove

danken voor gebed en deelneming.