



Vroom aandenken aan

DE HEER

***Adrien Adelin Omer MAES***

**echtgenoot van Mevrouw Anna PERSOONS**

geboren te Zegelsem op 12 februari 1935  
en thuis overleden in familiekring  
op 3 juli 1997,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

*Lid van de Beheerraad van S.K. Opbrakel.*

---

Terwijl zoveel kinderen in deze dagen  
genieten van een weldoende vakantie en  
mensen in verlof wat rust en verpozing zoeken  
is onze lieve pa veel te vroeg naar de overkant  
gegaan, naar de eeuwige rust bij de Heer.

We kunnen vermoeden wat het hem gekost  
heeft om afscheid te nemen van zijn geliefde  
vrouw Anna, zijn kinderen en zijn lieve  
kleinkinderen, familie, burens en zijn vele  
vrienden. Hoe lastig en pijnlijk zijn laatste

levensweken zijn geweest, toch heeft hij zijn  
lot met bewonderingswaardige moed en geduld  
gedragen.

Dankbaar zij we onze moeder die hem al die  
tijd met de beste zorgen heeft omringd.

Dankbaar denken we ook terug aan de beste  
jaren van zijn leven. Hij was door velen gekend  
als een echte volksvriend en sportliefhebber,  
niemand deed tevergeefs beroep op hem, hij  
was bereid te helpen waar hij kon.

Mijn geliefde echtgenote, kinderen en  
kleinkinderen, zorg goed voor elkaar en  
vooral voor uw lieve moeder. Dank voor alles  
wat ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt.  
Tot weerziens bij de Heer en bij hen die ons  
zijn voorgegaan. Het ga u goed en met Gods  
zegen.

De families

MAES - BADIE en  
PERSOONS - VAN DEN ABBEELE  
danken u voor alles.

Namis op zaterdag 19 juli 1997 om 17.30 uur  
in de Sint-Martinuskerk van Opbrakel.

---

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.