

*"Je zal altijd tussen ons zijn
meer levend dan ooit, doch gewoon onzichtbaar."*

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

André MAES

echtgenoot van Marie-Louise HOUFFLAIN

geboren te Opbrakel op 20 juli 1947 en
godvruchtig overleden in het ziekenhuis Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 2 april 1995,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De felle dood heeft André plotseling buiten de
kring van zijn gezin, familie en zijn vele vrienden
getrokken. Woorden kunnen op dit ogenblik niet
uitleggen wat wij voelen. Het vaarwel is moeilijk.
Nu moeten wij dieper kijken in zijn leven, want
wij willen hem behouden zoals hij was.

Inderdaad, hij was gewoon wie hij was en André
had altijd tijd voor dingen die werkelijk de moeite
waren en voor mensen die hem in één of ander
verband nodig hadden.

Alles heeft hij gegeven voor het geluk en welzijn
van zijn gezin en familie. Hij leefde voor hen maar
ook voor anderen.

Zijn eenvoud, zijn gevoeligheid van hart en zijn
stille tevredenheid waren de kenmerken van zijn
zorgend in het leven staan.

Zijn inzet op allerlei gebied voor mensen uit zijn

omgeving was groot, daarom was André een
echte volksvriend en had iedereen bewondering
voor hem. Als gewezen voetballer en be-
stuurslid van de voetbalploeg F.C. Brakel ging
zijn interesse en inzet heel uitdrukkelijk naar de
jeugd. Voor velen was André een vaak geraad-
pleegd raads- en vertrouwensman. Het voetbal-
gebeuren lag hem nauw aan het hart. Hij was
dan ook terecht fier op zijn zoon Wim, die hij zag
uitgroeien tot een goede voetballer.

In volle bewust zijn heeft hij van het leven af-
scheid genomen. Tijdens dit afscheid heeft hij
tegen zijn echtgenote Marie-Louise en zijn zoon
Wim, de wens uitgesproken dat zij voor elkaar
goed moeten zorgen en dat Wim zijn best moet
doen op school.

Dat beeld van André zullen wij bewaren : een
goed mens die een te korte tijd met ons onder-
weg was.

Wij bidden tot de Heer, dat het beeld van André
intens mag voortleven in zijn gezin, familie en
ruime vriendenkring.

De families

**MAES, HOUFFLAIN,
SCHAUWERS en MOERMAN,**
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op woensdag 3 mei 1995 om 19.30 uur.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL