



Dankbaar aandenken aan

de heer

Clement Maes

echtgenoot van mevrouw
Godelieve De Roeck

Geboren te Opbrakel op 13 december 1937
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 7 oktober 2005, gesterkt door
het sacrament van de ziekenzalving.

*De namis wordt opgedragen op
zaterdag 12 november 2005 om 19 uur in
de parochiale kerk van Zegelsem.*

—
De families Maes, De Roeck,
Mannijt en Van Steenberge
danken u voor uw blijken van medeleven.

Papa ! Papa ! Riep ik toen wij aankwamen, maar helaas voor het eerst in mijn leven kreeg ik geen antwoord terug. Papa, jij was mijn beste vriend, ruzie maken was uw grootste vijand.

Ons mama die kon u niets misvragen, want u was de man die altijd klaarstond. Ontelbare uren hebben jullie samen doorgebracht, zag je de ene dan was de andere nooit veraf. Tussendoor maakte je tijd voor uw dieren. Met de hond wandelen was je liefste bezigheid.

Als we met ons vieren waren dan was het altijd lachen geblazen, dat plagen en die grapjes die gaan we nooit vergeten. Uw eenvoud en goede raad namen we altijd ter harte. Wat was u toch een aangename vader.

In de week aan de telefoon was het altijd lekker napraten over de voetbal. Nu had dat plaatsgevonden op maandag en onze slotzin was, slaapwel en tot donderdag. Inderdaad op donderdag rinkelt de telefoon maar vroeger dan normaal en het was mama met het slechte nieuws. We hebben nog gehoopt en gebeden maar het heeft niet mogen zijn. Maar toch hebben we afscheid kunnen nemen, bedankt voor alles, je was een schitterende vader.

RM



Sinn