



Tot blijvend aandenken aan

DE HEER

## FRANS MAES

echtgenoot van Mevrouw

**ALICE BOUSSON**

geboren te Opbrakel op 7 december 1914 en god-  
vruchtig overleden in de kliniek 'Hoger Lucht'  
te Ronse op 13 juli 1991,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

—  
Oud-Strijder 1940-1945

Gepensioneerd Mijnwerker.

Minstens twintig lange jaren heeft Frans ondergronds gewerkt als koolputter van het zware en stofferige werk. Je wist het en je zag het. Je hoorde het bij elk bezoek bij Frans aan huis : hij zuchtte en kreunde, hij hijgde en was in ademnood. Stof in de longen en tekort aan zuurstof. Frans heeft veel geleden, veel afgezien, heel veel gedragen en verdragen. Eén ding leer je hier : aan de dood gaat sterven vooraf. Sterven heeft de smaak van pijn, benauwdheid, eenzaamheid, aftakeling. Frans leefde stil, teruggetrokken, toegankelijk. Hij was de liefste man, de goedheid zelf. Rustig zat je neer bij hem, aan zijn voeten, naast zijn zetel. En je keek, je luisterde, je sprak maar weinig. Je zweeg. Je wou helpen maar hoe ? Frans zat te zitten, heel geduldig. Hij zat te denken, of te bidden met het kruis in zijn longen. Hij wou het je allemaal wel eens uitleggen. Hij kon je aankijkend smeken :

"Begrijpt u er iets van ? Ik begrijp er niets van. Hoeft ook niet..."

Alice weet best wie Frans was, vooral voor hun kinderen. Allebei zijn ze in de oorlog van 14/18 geboren. "Oorlogskinderen als wij zijn", vertelt zij. Oorlogen gekend en meegemaakt. Samen vijftig jaar getrouwd dit jaar. Uitgebreid feesten en jubileren kon niet, vanwege de ziekte van Frans. Alice vertelt uitvoerig over zijn liefde, zijn goedheid, de wijze raad die hij in alle omstandigheden aan de kinderen gaf. "Frans als een weldaad, een balsem voor de kinderen, voor mij !".

Frans sterft in volle zomer. Als een mens sterft, gaat de aarde niet uit haar baan. De zon, het strand, de zee, de bergen, de akkers, die zijn er nog als wij al lang verdwenen zijn. Wij hebben geen verweer tegen de tijd. In juli brandt de zon, in oktober vallen de kastanjes, in november zal het stormen. Vandaag zingen wij een zachtzomer grijs "requiem", met de glans van vochtig gras, voor een bijzonder goede man en vader, die wellicht alleen bij God tenvolle bekend zal zijn.

### De families MAES, BOUSSON, BAUWENS en DE CUBBER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59