

Niemand leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen,
wij leven en sterven voor God, de Heer. (Ep.)



**DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER**

Georges MAES

weduwnaar van Mevrouw
Helena DONCKERWOLCKE,

geboren te Opbrakel op 11 augustus 1908 en
kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 17 december 1976,
gesterkt door Kristus in zijn H. Sakramenten.
Oudstrijder 1940-1945.

Met de komst van Kristus op Kerstmis, la-
ten wij aanschouwen het Licht der wereld
verdoken in een grot. Laten wij afleggen,
alle kommer en zorg, alle leed en onrust,
alle kwalen, alle moeheid en angst, alle valse
berusting in louter wereldse dienstbaarheden
en middelmatigheid van ons leven en op-
nieuw geloven in het wonder, dat bij God
alles mogelijk is, in wiens hart God gebo-
ren werd, alle heil en zegen in het leven
en alle geluk en eeuwig leven...

Zo is de levenstijd ons toegemeten, een
Godsgeschenk, hij is kort en gaat zo snel
voorbij en vooral hij gaat onherroepelijk voor-
bij en bezegeld eenmaal een onveranderlijk
lot. Gelukkig zij die kristelijk leven en za-
lig zij die in de Heer sterven. « Ga binnen

in de eeuwige vreugde van de Heer »!

De dierbare overledene was een goed man
die zijn leven lang hard en zwaar werk heeft
verricht : eerst als seizoenarbeider in Frank-
rijk en later in de staalfabriek in Wallonië.
Toen zijn gezondheid erdoor geknakt werd en
hij op rust gesteld was, was hij gelukkig
als hij zich kon inzetten voor zijn vrienden.
Als echtgenoot en vader, als buurman en
werkgezel, heeft hij verdienstelijk en offer-
vaardig zijn plicht gedaan. Zijn goede vrouw
overleed schielijk op 4 januari 1966. Zijn
vrome, voorbeeldige moeder op 25 september
1974. Na een slepende ziekte is hij hen gaan
vervoegen. Hij ruste bij God in vrede!

Mijn dierbare kinderen en klienkinderen,
mijn dierbare familieleden en vrienden, ik
dank U. Ons samenzijn is beproefd en ge-
louterd geweest. Wij waren gelukkig in vrede
en eensgezindheid. Mijn taak is hier af.
Voor U is nog een gelukkige toekomst weg-
gelegd. Moge die wens van ieder nieuw jaar
in vervulling gaan. Geef ons de steun en
de troost van een goed gebed.

Namis : zondag 9 januari 1977 om 10 uur.

De families MAES, BOCKSTAEI,
DONCKERWOLCKE, MINCKE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel