



*Liefde geven waar anderen vragen
Harde tegenwind en sterk in het dragen
Al wat je was kunnen we niet evenaren
Al wat je ons gaf zullen wij schroomvol bewaren*

Tot vroom aandenken aan

De Heer

Georges-Albert MAES

echtgenoot van Mevrouw Yvonne ALLEGAERT

geboren te Gullegem op 16 april 1919,
en, gesterkt door het Sakrament van de Zieken,
godvruchtig ontslapen in de huiskring
op 18 december 1988.

Heer, onze God,

Al te voortijdig is onze goede echtgenoot en vader naar U teruggekeerd. Wij geven hem uit handen, hoewel pijn ons hart omkneelt. Minzaam en vredelievend was hij. Wees Gij het ook voor hem, Heer, onze God. Wij hebben van en met hem mogen leven: in zijn open en goeddelijk hart vonden wij rust en zekerheid, begrip en levensmoed. En in stilte kon hij verbeteren strijden: in zijn onverdiend lijden, kwam nooit ongenoegen, nooit een klacht over de lippen.

Het leven was voor Georges, die in-goede man, té schoon, té diep, té rijk, dat het alleen maar een spel van jaren zou zijn. We geloven dat hij afscheid nam van de tijd, maar niet van het leven. Levend blijft hij – een mysterie – door Gods hand gedragen. Hij had een uitzonderlijk, eenvoudig en zuiver geloof.

En zijn diepe levenswijsheid toonde dat hij inzicht had én vreugde beleefde waar wij nog soms vol vragen blijven. Dankbaar was hij, tot op het laatste moment, en hij wou met zijn hele leven zijn dierbaren nog hechter nabij zijn. En toen hij heel bewust zijn levenseinde zag naderen nam hij dankbaar afscheid met een aanvaarding, die alleen uit zijn gebed tot God begrepen kan worden.

Heer, nu Georges naar U is teruggekeerd, danken wij hem voor wat hij betekent voor zijn gezin, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, voor de toewijding aan zijn dagtaak, voor zijn opgeruimdheid en hartelijke omgang met iedereen, voor de zovele dingen, die allen weten én waarderen, die hem op hun levensweg mochten ontmoeten.

Wij bidden U, God, schenk Georges de eeuwige vreugde in Uw hemels Vaderhuis. Hij spreke nu, samen met zijn vader, moeder en broer, en met alle dierbare afgestorvenen, bij U voor ons ten beste.

Heer, onze God, geef aan allen die verder de weg van het leven gaan, Uw hulp en nabijheid in de hoop op een blijvend weerzien.

*Om uw gebeden
en blijken van deelneming
danken U:*
de families MAES-VALCKE
ALLEGAERT-SYX.

Begr. Fun. Ghillemyn, Gullegem

Druk Herman, Gullegem