

God, ontferm U over mij
in uw grote barmhartigheid. Ps 51.

Bidden we samen voor

De Heer Gilbert MAES
echtgenoot van

Mevrouw Erna KRAKOLINIK
geboren te Rozebeke op 2 maart 1926 en
er overleden op 15 september 1988.

Om uw meelevens in rouw en gebed danken U
zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

De families Maes-Van Der Schueren
Krakolinik-Rusnik.

De namis zal plaatshebben op zaterdag 26 november om 18 uur.

Begraaf.-Funerarium De Pauw-Moreels, Zwalm.
Tel 055/49 90 12

Heer onze God, U neemt het op voor al wat klein en kwetsbaar is en leert ons wat recht en vrede is. Open ons hart voor mensen om ons heen, leer ons bezorgd zijn om mekaar, betrouwbaar in het kleine en groot in dienstbaarheid. (Uit het openingsgebed 25e zondag)
Met vertrouwen kijken we op naar Hem die zich de Mensenzoon noemt en Gods vaderlijke zichtbaar maakte tot in zijn lijden en kruisdood, voor het heil van alle mensen. Zo nam Hij onze last op zijn schouders opdat ook zijn trouw de onze wordt. We willen ons dankbaar herinneren wat deze overleden mens goed bedoelde en vragen dat het leed dat hij droeg hem tot gerechtigheid wordt aangerekend. Zijn plotse heengaan doet ons pijn. Laat ons rust vinden in uw woord dat niet de dood maar wel het leven overwint, dank zij Jezus die gestorven en verrezen is en midden onder ons aanwezig blijft. (gebed voor de overledenen)
Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.