

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien ;
heb medelijden en wil mij verhoren. Ps 27.

†

Bidden wij voor

Gilbert, Maurice MAES

echtgenoot van

Julienne VAN DE KERCKHOVE

geboren te Michelbeke op 9 december 1932
en bij ongeval overleden te Anderlecht
op 13 maart 1987.

Voor uw deelneming en gebed danken U :

Julienne Van De Kerckhove,

zijn echtgenote ;

Geert en Nadine De Mulder - Maes

en dochtertjes Maaïke en Signe,

Ludwig en Sabine Maes - Tavernier

en dochtertje Femke,

Sabine Maes en verloofde Marc Vantrimpont,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families Maes - Van Den Driessche en

Van De Kerckhove - Borreman.

God, Gij vraagt ons te luisteren
naar uw veelgeliefde Zoon.

Voed ons met het Woord
waarvan wij moeten leven.

Open onze ogen voor Hem
en laat ons eens aanschouwen
het gelaat van uw heerlijkheid.

(2e zondag in de 40-dagentijd)

Woordeloos en verbijsterd staan we

bij dit onverwachte heengaan,
dat het misterie van leven en dood

ineens in ons eigen midden plaatst.

Waar alles onherroepelijk voorbij lijkt
blijft de herinnering levend

aan een eenvoudig werkzaam mens

die, voor echtgenote en gezin,

een thuis heeft helpen bouwen

waar het goed is om te zijn,

waar alles mee getuigt van zijn zorg

voor kinderen en kleinkinderen.

Hoewel dit gemis levenslang bijblijft,

willen we toch in deze veertigdagen

onze ogen hoopvol richten op Jezus,

die door lijden en dood heenging

naar de heerlijkheid van Pasen.

We mogen leven van zijn belofte :

"Ik ben verrijzenis en leven".

Onze Vader, die in de hemel zijt,

blijf ons nabij met uw troost

en help ons voor elkaar te leven

tot de hereniging in uw Rijk.

O.-L.-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.