

Heer, uw Wil geschiede



Vroom aandenken aan

De Heer HECTOR MAES

Weduwnaar van

Mevrouw Maria - Theresia MEERSCHAUT

Geboren te Elst op 25 februari 1894 en godvruchtig overleden te Maarkedal op 23 maart 1979, bediend met de H. Sakramenten der Zieken en de Apostolische Zegen.

De dierbare overledene was een gelovig man zijn leven lang. De Heer zal hem voor zijn trouw belonen en tot hem zeggen «Welaan dan, goede en trouwe dienaar, treed binnen in mijn vreugde».

Hij was een rechtschapen man, eenvoudig en goedhartig heeft hij onder zijn medemensens geleefd, zijn gedachtenis zal in ere blijven.

Vele levensjaren heeft de Heer geschonken aan deze stille, brave, eenvoudige man. Alles wat in een mensenleven kan voorvallen, heeft hij ervaren : de vreugde van een beginnend gezinsleven en de droefheid van de aardse scheiding.

Bij de dood der gelovigen wordt het leven slechts verwiseid, niet weggenomen. Alleen het tijdelijk omhulsel wordt ten grave gedragen, de ziel verwerft een eeuwige woonplaats in de hemel.

Lisette, Frans, Marleen en Marc en familieleden, gij weet dat gij mijn alles waart op deze wereld. Vergeet mij niet in uwe gebeden en geeft alles in handen van de Goddelijke Voorzienigheid, dan zult gij nog zo sterk en moedig zijn. Ik dank U allen die mij wel deden.

De Heer en Mevrouw
Frans MAES - WATTHE Lisette
en kinderen Marleen en Marc,

De families MAES, MEERSCHAUT, CALLAERT
en KWEMBEKE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

de bleekere-de cubber, oudenaarde