

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer! (Psalmen)



VROME GEDACHTENIS AAN

MEVROUW

Helena, Magdalena MAES

**weduwe van de Heer
Alfons VAN DEN MEERSSCHAUT,**

geboren te Semmerzake op 10 augustus 1904 en
overleden in het O.-L.-Vrouwehospitaal te Oudenaarde
op 22 juli 1986, gesterkt door de Ziekensakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de KBG en verschillende parochiale verenigingen.

De families MAES, DE MAERTELAERE,
VAN DEN MEERSSCHAUT en RUTSAERT

danken voor de blijken van genegenheid en deelneming.

De naxis zal opgedragen worden op
zondag 10 augustus 1986 om 9.30 uur.

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

Een lang en vruchtbaar leven nam ook hier een einde. Helena heeft met Gods hulp haar levensopdracht schoon en edelmoedig volbracht. Opgegroeid in een gezin van twaalf kinderen, toen bij het begin van de eeuw, in een tijd zo arm en zwaar, was het een strijd om niet ten onder te gaan. Samen met broers en zusters trok zij al jong mee naar de steenbakkerijen. Daar bleef zij ook aan 't werk na haar huwelijk om bij te dragen voor betere levensomstandigheden. Ze was zo gelukkig met man en vijf zonen. De vele drukte en zorg om het welzijn van haar dierbaren was haar grote kommer. Voor hen had zij haar leven veil, voor hen heeft ze zoveel gebeden om Gods hulp en zegen. Naast haar hoofdzorg om haar dierbaren was zij steeds gereed om anderen te helpen en bij te staan. Hoeveel avonden en nachten zat zij niet wakend en biddend aan een ziekbed. Zij vond haar vreugde in het helpen en verzorgen. In de parochiale verenigingen was zij altijd actief en graag gezien om haar blijheid en levensvreugde. Lang mocht zij zich inzetten voor het goede. Lang mocht zij genieten van de dankbare genegenheid van kinderen en kleinkinderen. Toen zij voortdurend verzorging nodig had en haar kinderen niet wilde belasten, trok zij naar het Rustoord om haar zo gevulde leven, in rust te eindigen. Haar veel vrije tijd gebruikte ze om te bidden voor haar dierbaren. God kwam haar nu ophalen voor de eeuwige rust.

Dierbare zuster, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: mijn vele zorgen en kommer om uw welzijn hebt gij mij duizendvoudig beloond met uw grote genegenheid en dankbaarheid. Uw geluk was mij een schoon geschenk, waarvoor ik God wil danken. Blijft samen één en gelukkig, blijft aan mij denken in uw gebeden.

Om de goede verzorging en genegenheid dank ik de zusters en verpleegsters van het Rustoord en Hospitaal, alsmede allen die mij wat goedheid en levensblijheid schonken. Heer God, laat mij nu rusten bij U voor eeuwig.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde