

« Zelig die wenen ; want ze zullen worden
getroost ».

Matteus V-5



**Gedenk in uw gebeden en Heilige
Eucharistievieringen**

DE HEER

I V O M A E S

weduwenaar van Mevr. Maria TERNOOT,
in 2e huwelijk van Mevr. Leontine TERNOOT,

geboren te St.-Blasius-Boekel op 1 juni
1891 en overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 12 november 1979,
gesterkt door Kristus in Zijn Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen
Lid van de Kristen Bond der
Gepensioneerden van Brakel-Oprakel.

« Onze wereld heeft vandaag een verschrik-
kelijke nood aan gewone goede mensen,
vriendelijke mensen ».

Phil Bosmans

Onze dierbare overledene was zo'n gewoon,
goed en vriendelijk mens.

Alhoewel hij tijdens zijn lang leven zeker
niet van tegenslag of verdriet gespaard bleef,
behiel hij zijn rotsvast geloof in de liefde
van de Heer en de vriendschap van zijn me-

demensen. Zijn behulpzaamheid en gemoede-
lijkheid waren alomgekend.

Zijn mond sprak de waarheid :

« Als vriendschap betaald moet worden, is ze
geen vriendschap meer » waren zijn eigen
woorden.

Toen hij met zijn gebroken hart op zijn
sterfbed lag zei hij tot zijn familie : « Het
voornaamste is dat het met u allen goed
gaat ».

Hij was een schoon mens Heer en wij
danken U dat hij onze levensweg gekruist
heeft.

Beste familie, vrienden en allen die mij
verzorgd en geholpen hebt. Ik heb U allen
gaarne gezien. Ik zou graag nog een tijdje
bij U gebleven zijn. Maar het is goed zoals
de Heer het schikt. Dank voor uw vriend-
schap.

Vooraf U, beste Zusters van Najaarszon, die
zo hard uw best gedaan hebt om mijn laat-
ste maanden gelukkig te maken.

Ik hoop U allen terug te zien bij de Heer.

De families MAES, DE TEMMERMAN,
DE WOLF en TERNOOT,

**danken U voor uw christelijke deelneming
en gebeden.**

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel