

O H. Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik!



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer IVO MAES

weduwnaar van

Mevrouw LEONIE AERTS

geboren te Erwetegem, den 11 April 1860 en
godvruchtig overleden te Roozebeke,
den 15 October 1949,
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten

Hij was eenvoudig en rechtzinnig van hart, voorzichtig in zijn woorden, vol geloof, hoop en liefde tot God. Zacht en beminnelijk in zijn handel, zedig in zijn gelaat, matig en geregeld in zijn zeden, aangenaam in zijn gesprekken wist hij alle harten tot zich te trekken en niemand sprak van hem enig kwaad.

(Mach. 15 - 12 Jud. 8.)

Een hogen ouderdom bereiken is een blijkbare zegen van God. Met voorbeeldig geduld heeft hij de lasten van den ouderdom gedraagen om den schat van zijn verdiensten te vergroten bij God. Bij Hem zal hij het loon ontvangen voor het geloof dat hij kloekmoedig heeft beleden, voor de wijze voorbeelden die hij als echtgenoot en vader aan zijn kinderen heeft nagelaten.

Beminde kinderen kleinkinderen en bloedverwanten, en bijzonder mijn dochter Emilie, hebt dank voor uw goede zorgen.

Vult aan door uw gebeden en goede werken hetgeen aan mijn verdiensten mocht ontbreken.

Onze Lieve Vrouw van Roozebeke, bid voor ons.

R I P

Drukk. Melckebeke — Uitg Van der Hauwaert

De familiën MAES, AERTS, VAN STERTHEM en DE
BLEECKER,

*zeer gevoelig voor de bliken van christene deelneming
en gebeden, in hun diepe rouw, danken U oprecht.*