

†

In de hoop op het weerzien voorgoed bij de wederkomst van de Heer, dankbaar om dit mooie leven, zijn wij in gebed verenigd bij het afscheid van

DE HEER

Johannes, August MAES

weduwnaar van Mevrouw

Adèle, Maria DE CLERCO,

geboren te St.-Blasius-Boekel op 6 oktober 1888 en godvruchtig overleden te Brakel-Zegelsem op 23 april 1977, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristen Bond Gepensioneerden.

Voor wie niet gelooft is lijden zinloos en de dood het afschrikkend einde. Maar wie gelooft in het kruismysterie - lijden, dood en verrijzenis - van Kristus, kan van lijden en dood de zin ontdekken. Want zoals Kristus, sterft de mens om te kunnen verrijzen tot het onvoorstelbaar, eeuwig geluk bij de Vader.

God schonk hem een hoge ouderdom als kroon van een vruchtbaar leven. Hij was metterdaad een diep gelovend mens en aange-naam in de omgang. Onvermoeid heeft hij gewerkt voor het welzijn van zijn gezin. Zoals hij, als landbouwer, telkenjare de wending van de seizoenen, die groei en oogst moesten brengen, van dichtbij heeft meege-maakt, zo was hij er zich van bewust dat er ook voor de mens een tijd van komen en gaan is. Vredig, gerust en kalm is hij heengegaan. Was het dat wat hij bedoelde toen hij, omringd van al zijn geliefden, in

de H. Mis bij zijn sterfbed O.-L.-Heer als reisgezel had ontvangen, zei: «Het is goed?»

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik verlaat u met een dankbaar hart voor de warme genegenheid en de goede zorgen die ik altijd van u heb mogen ontvangen. Vooral gij, mijn dochter, die mij de laatste twee jaar dat ik van mijn bed niet meer kon opstaan, dag en nacht met engelachtig geduld en liefde hebt verzorgd. Volgt de weg, zoals ik hem u ben voorgedaan. Dan zult gij ook gerust uw hoofd mogen neerleggen. Met moeder blijf ik u nabij. Blijft voor ons bidden.

Familieleden en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden.

Verpleegsters van het Wit-Gele Kruis, hebt dank voor uw liefdevolle verzorging.

H. Ursmarus, bid voor mij.

De families MAES, DE CLERCO,
DE TEMMERMAN, MINCKE,

**danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijk medeleven in hun rouw.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel