

Onze Vader, Uw wil geschiede.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

LUCIEN MAES

echtgenoot van Mevrouw

CHÉRIE KIELEMOES

geboren te Zulzeke de 26 mei 1929 en godvruchtig

overleden te Ronse de 23 maart 1967,

gestérkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Broederschap van het H. Hart.

Heer, Uw besluiten zijn ondoorgroendelijk : niemand kan opkomen tegen Uw wil en iedereen moet voor U het hoofd buigen en onderworpen zijn.

Heer, wij zijn diep bedroefd maar wij weten dat Gij de oneindige wijsheid en goedheid zijt, en wat in de ogen van mensen ongeluk en ramp is kan in Uw Wil zegen en bescherming zijn.

Daubare echtgenote, kinderen, moeder en familie, vaarwel. De Heer roept mij tot Zich. Dat zijn wil geschiede. Hartelijk dank voor de liefderijke zorgen waarmede gij mij bijgestaan en getroost hebt in mijn laatste uren ; nu vraag ik u nog enkel mij niet te vergeten in uw gebeden en welhaast zullen wij elkaar in de Hemel weerzien.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

.....
Druk. Laurier, Ronse

Mevrouw Lucien MAES, geboren Chérie KIELEMOES,

Mejuffer Marie-Jeanne MAES,

Jongeheer André MAES,

Jongeheer Luc MAES,

Mevrouw Weduwe MAES-GEENENS,

De Heer en Mevrouw Pierre GEENENS-VAN MEIRHAEGHE,

De Heer en Mevrouw Heli MAES-MAES en kinderen,

De Heer en Mevrouw Leon VAN STAEN-MAES, kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Julien MAES-AUDOORN en kinderen,

De Heer en Mevrouw Georges SPILEERS-MAES,

De Heer Charles KIELEMOES,

De Heer Jacques KIELEMOES,

De Heer en Mevrouw Marc RAINIER-KIELEMOES,

De Heer en Mevrouw Pierre KIELEMOES-DEVOS en kinderen,

De Heer en Mevrouw Jean D'ATH-KIELEMOES,

De families MAES-GEENENS, GEENENS, VAN MEIRHAEGHE en KIELEMOES,

danken U van harte voor uw blijken van deelneming en godvruchtige gebeden.