

God deed de storm bedaren
en bracht de golven tot rust.

Ps. 107.



WE WILLEN BIDDEN VOOR

Maria, Emelie MAES

weduwe van Jozef THOMAS

Ze werd geboren te Erwetegem op 28 augustus
1898 en overleed in de Heer op 18 juni 1988
in de kliniek te Zottegem.

Ze werd gesterkt met de H. Sakramenten der
zieken.

De families : MAES, THOMAS, AERTS en
BOURDEAUD'HUI

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw

Begrafenisondn. Van Vijle R. en zoon,

Almachtige God,
voor allen die op U vertrouwen
zijt Gij de Redder.
Als wij omringd zijn door gevaar
komt Gij ons te hulp.
Houd niet op uw woord te spreken,
dat ons zekerheid biedt
en bevrijdt van alle twijfel.
Strek uw reddende hand uit
en doe ons vast geloven
dat Gij altijd aanwezig blijft.
(openingsgebed 12e zondag)

We willen vroom gedenken, God,
hoe Gij ons zorgend nabij blijft
in de onderlinge liefde van mensen
die elkaar in alle noden bijstaan.
Zo was ook het leven van onze tante
er een van bekommernis en zorg
voor haar vroeg overleden man,
voor haar ouders en broer Petrus
die bij haar tot op hoge leeftijd
verzorging en een thuis ontvingen.

De laatste jaren waren voor haarzelf
ook een lijdenskelk geworden
die haar beurtelings in huis
en in de kliniek bleef achtervolgen,
tot ze noodgedwongen voorgoed
de vertrouwde woning moest verlaten.

Dagelijks gebed en de Ziekencommunie
waren haar tot troost en steun.
Ze bleef dankbaar voor alle vriendschap
en de hulp van neven en nichten,
de verzorging door thuisverpleging,
in de kliniek en het rustverblijf.

Goede Vader, laat Emelie nu
over de dood heen thuiskomen bij U
in uw Rijk van vreugde en vrede,
door Jezus Christus, onze Heer.

O.L. Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.