



DANKBAAR AANDENKEN AAN

de Heer

Michel - Jozef MAES

zoon van wijlen Victor MAES(+)
en van Mevrouw Maria GIJSELINCK,

geboren te Oprakel op 29 augustus 1920 en
schielijk overleden op het werk te Wemmel
op 7 februari 1973,
gezalfd met het H. Oliesel en de Pauselijke
Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Heer, God, almachtige Vader,
wij buigen voor uw goddelijke wil,
en vragen om troost en steun bij elkaar,
waar onze familie zo pijnlijk getroffen wordt.
Eerst Albert op 2 januari 1972, dan Paul op
6 februari, waarvan de gevolgen zich nog la-
ten voelen. Nu Michel op 7 februari, die op
zijn werk met de werktuigen in de hand,
schielijk, zonder taal noch teken ons verlaat.

Veel te vroeg, naar menselijk oordeel, is
onze dierbare vriend Michel van ons heenge-
gaan, maar de maatstaf waarnaar God oor-
deelt is niet altijd dezelfde als de onze. De
waarde en de volheid van een leven moet
niet geschat worden naar het aantal jaren,
maar wel naar de manier waarop men geleefd
heeft voor God en zijn medemensen.

Zo is de overledene aan ons voorbijgegaan
als een man van plicht. Eerlijk in zijn han-
del, minzaam in zijn omgang telde hij alléén
vrienden en werd hij door iedereen geacht.
De goedheid van zijn hart en de oprechtheid
van zijn gemoed verwierven hem ieders ver-
trouwen. In dankbare zegening zal zijn aan-
denken blijven bij allen die hem gekend heb-
ben.

Mijn goede moeder, zuster, familie en vrien-
den, moge de Heer U troosten in deze droeve
dagen van mijn plots heengaan.

De families MAES-GIJSELINCK,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming.**

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel