

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen  
† BID VOOR DE ZIEL VAN †  
Mevrouw

**Marie Margriet MAES**  
echtgenote van Mijnheer  
**Albert KESTENS.**

Geboren te Nederbrakel, op 2 juni 1893,  
en er godvruchtig overleden,  
op 15 november 1956, gezalfd met de H.Olie.

De dood is de onweerstaambare bode van de almachtige God. Niet de natuur, maar alleen God stelt het uur van ons sterven vast. Wellicht op geen ander ogenblik van ons leven spreekt Gods souvereiniteit zo onweerstaanbaar tot ons als in het vaststellen van ons stervensuur.

De duurzame overledene heeft haar leven gewijd aan haar gezin, en voor een mensenhart kunnen de zorgen en de kommer wel groot zijn. Haar taak hier op de wereld is ten einde. Het uur van de beloning voor wat ze gedaan heeft voor God en de evenmens is geslagen. Wat is het voor de kristenen hoopvol te weten dat God goed en barmhartig is

Duurbare echtgenoot, dochter en familieleden, mijn heengaan is wel onverwachts gekomen; blijft indachtig wat ik voor U deed en zijt me daarom steeds indachtig in uwe gebeden. Ik dank U voor de beste zorgen en tot weerziens allen in de eeuwigheid.

Mijn Jezus Barmhartigheid ! (300 d.)

Mijnheer Albert KESTENS;  
Mejuffer Eliane KESTENS;  
De familiën KESTENS, MAES en CARLIER;

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
diep medevoelen en danken U.