



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEJUFFER

Mariette Josée Emilia MAES

geboren te Arendonk op 15 februari 1944,
overleden te Turnhout op 7 oktober 1960,
voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

"Mijn Jezus, ik offer U op, geheel mijn dag, mijn werk,
mijn strijd, mijn vreugde en mijn droefheid"...

Als trouwe Kajotster offerde Mariette nog veel meer...
haar leven! Een grote verslagenheid Mariette bij uw lieve
ouders, uw zusjes, uw broer. Een gemeende droefheid, onder
al uw zusjes, de Kajotsters.

Zo dikwijls hebt gij uw V.K.A.J.-gebed gebeden. Uw dag
opgedragen aan Jezus. Gij hebt uw vreugde gekend, ook
uw klein leed. Gij hebt op de fabriek uw arbeid gedaan,
zonder opzien, stipt en trouw. Zo diende gij uw ouders en
de gemeenschap. Gij hebt ook uw strijd gekend. Gij had
kunnen profiteren van het leven, zoals er zoveel zijn van
uw leeftijd. Gij koost echter het zwaarste: Uw vrije tijd
geven in dienst der VKAJ. In dienst van andere meisjes,
die aan U, groepsmeisje, waren toevertrouwd. Gij waart
stipt. Trouw op post op vergaderingen, op post bij ont-
spanning. Heel erg zullen wij U missen.

Had onze VKAJ - onze arbeidersmeisjes, misschien Uw
offer nodig dat gij zo jong gebracht hebt? Offer, lijden en
dood, schenken immers nieuw leven! Mariette wij dan-
ken U!

Wij vragen U, nu gij bij Uw Koning zijt, nu gij Hem
ziet van aanschijn tot aanschijn, Uw Koning die gij lief-
hadt en diende, dat gij uw lieve ouders zult zegenen, steu-
nen en troosten. Hun leed is zo zwaar. Beloon hen vanuit
de hemel voor alles wat ze voor U gedaan hebben.

Zegen Uw zusjes, uw broer. Dat zij Uw voorbeeld volgen:
trouw kristen, dienstbaar aan allen.

Zegen en steun ons arbeidersmeisjes, die met U samen-
werkten. Laat ons inzien, dat een dienstbaar, zuiver, kris-
telijk leven, meer waard is dan uitgaan en geld verdienen!
Zegen a.u.b. Uw medezusjes, de Kajotsters. Dat zij trouw
mogen blijven, méér ijver kennen, doorzettingsvermogen
in tegenspoed, om trouw te blijven aan Jezus, en hun
vaandel.

"Maak dat ik door U denke, met U werke, in U leve.
Maak dat ik U beminne uit geheel mijn hart, en U diene
met al mijn krachten. Ik vraag U die genade voor al mijn
mede-Kajotsters.

Moget Gij heersen in de fabriek, op 't atelier, het bureel,
de werkwinkel, in al onze woningen.

Sta vooral de jonge arbeidsters bij, die vandaag in gevaar
verkeren.

Moge onze overleden medearbeidster door Uw Goddelijke
Barmhartigheid in vrede rusten."

(uit VKAJ-gebed)

Uw gebed was een grote hulp voor onze dierbare
overledene.

Uw deelneming een troost voor ons.

Hiervoor betuigen U hun oprechte dank.

De familiën MAES en VISKENS

Drukkerij Albert LAVRIJSEN-BORGERS Arendonk