

Een van de grootste gaven, die God aan menserkinderen kan geven is een vrome moeder.

†

Heer in uw barmhartige liefde, geeft rust en vrede aan

MEVROUW

## **Martha-Alma MAES**

weduwe van de heer **Richard DESTERKE**

Geboren te Mater op 18 juni 1894 en vroom en kristelijk overleden in het Rusthuis te Brakel-Zegelsem op 21 mei 1979, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken en Pauselijke zegen.

Rustig en tevreden, bijna onopgemerkt is moeder, in gezegenden ouderdom in de mooie en bloeiende Mariamaand van dit aardse leven overgegaan naar de eeuwige Lente bij haar Schepper en Vader, die zij heel haar leven naar best vermogen, trouw gediend heeft.

De pijn en de last bij het vroegtijdig heengaan van haar goede en geliefde man op 4 september 1942 en laatst nog een veelbelovend kleinkind Linda, aan haar jong gezin ontrukt op 18 maart 1979, en de beproeving die de hoge ouderdom als vanzelf meebrengt, heeft ze in haar kristelijk geloof en liefde weten te dragen als een offer aan de Heer, in dank voor allen, die in haar lang leven zo goed voor haar waren.

Laten wij de Heer danken in ons gebed en H. Mis voor dit schoon en rijkgevuuld leven zowel in diepe vreugde als in zware beproevingen even voorbeeldig, om haar niets ontziende moederlijke en grootmoederlijke bezorgdheid voor haar kinderen en familie, om haar eenvoudige oprechtheid en dienstbaarheid, om haar rusteloze werkzaamheid,

om haar vroom en diep geloof als de grootste schat uit het erfgoed van de familie meegekregen en doorgegeven, om haar biddend voorbeeld en haar groot vertrouwen in de Heer en O. L. Vrouw. Ook omdat zij zolang onder ons macht zijn, waar haar gedachtenis in ere zal blijven.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen, en achterkleinkinderen, beste familie, gij allen zijt de grote zorg en vreugde van mijn lang leven geweest. Hoe zal ik de Heer en u allen danken voor de liefde en zorg waarmede U mijn beproefd leven hebt omkranst. In de Heer blijf ik U nabij met vader en al dezen die ons zijn voorgegaan bij de Heer. Mijn leven was gedragen door Gods blijde boodschap; moge zij ook uw leven blijven bezielen. Bidden wij voor elkaar, met de vaste hoop op een eeuwig weerzien, in het Vaderhuis.

De heer en Mevrouw  
Roger VAN MALDERGHEN-DESTERKE,  
kinderen en kleinkinderen,  
De heer en Mevrouw  
Lucien DENDAUW-DESTERKE,  
kinderen en kleinzoon,

De heer en Mevrouw  
Clément VEYS-DESTERKE en kinderen,  
De families MAES-DE TEMMERMAN en  
DESTERKE-FOSTIER

danken U voor uw gebeden en blijken van deelneming.

NAMIS te Oprakel op zondag 10 juni te  
10 uur.

Imprim' Art M. Bruggeman, D'Hoppe, Vloesberg