

Zij ruste in vrede ja, in 't graf niet, maar hierboven.
Zij hebbe al 't geen God kwam winnen en beloven.
Die stierf en, op het kruis gestorven, wees de baan,
om, door het kruis, met Hem ter blijdschap in te gaan.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
MARTHA-MARIA MAES

weduwe van

Mijnheer OSCAR BROODCOORENS

geboren te Elst de 17 juli 1890 en godvruchtig overleden te St-Maria-Horebeke de 17 juli 1964, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken en het H. Sacrament van de stervenden.

Zij ruste ... zij wier leven de laatste jaren van haar ziekte zo onrustig was ... en toch rustig, omdat het, in al zijn eenvoud, gedragen was door haar geloof en de liefde tot God.

« Heer, uw raadsbesluiten zijn niet te doorgronden en uw wegen niet na te sporen. » (Rom XI 13)

Neen, dat kunnen we niet, ook hier niet, bij dit wonder levensverloop. Waarom moest alles zo keren. Geheim van Gods wijsheid en goedheid. God vraagt geloof en overgave.

Dat alles is voorbij. Nu rust zij hierboven in de volle vreugde des hemels, waarop ze zo hoopte en waarvoor ze alles verdroeg en opdroeg voor het heil van haar medemensen en Gods inzichten.

Schijnbaar voor het oog der mensen, nutteloos, ellendig, waardeloos leven; in werkelijkheid vruchtbaar in de ogen van God, en verdienstelijk voor de eeuwigheid. Zou ze willen ruilen? Alles gaat voorbij, alleen God, en wat voor God is, blijft.

Maria, haar hemelse Moeder, die zij oprecht beminde en vereerde zal haar nu binnen leiden bij de Heer.

Beminde familie, mijn aardse tranendal is voorbij, de dag van het geluk is aangebrosen. God zij dank. Ik ben gelukkig. Moge uw levendig geloof u geleiden op de aardse levensweg; dan komen we weer samen. Bidt voor mij.

Dierbare Zusters, ik dank U oprecht voor al uw liefderijke zorgen. Moge God u lonen, persoonlijk en uw congregatie, opdat dit liefdewerk, getuigenis van Gods liefde, moge voortbestaan. Ik vraag Gods zegen. Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl



De familiën MAES, BROODCOORENS, VAN DEN DRIESSCHE en DE VOS,

danken U van harte voor de bliken van deelneming en gebeden in hun rouw.