

Vroom en dankbaar aandenken aan

DE HEER

REMI, JOZEF MAES

echtgenoot van Mevrouw
MARIA UYTENHOVE

geboren te Maarke-Kerkem op 18 december 1891
en keerde na een lange en schone tocht terug
naar het hemels Vaderhuis in het hospitaal te
Oudenaarde op 28 maart 1980.

Gesterkt door de H. sacramenten der zieken.
Lid van de Confrerie van de H. Rozenkrans.

Remi Maes, een naam die stevig, degelijk,
kort en goed klinkt, als een hamer op een aam-
beeld en toch het gelaat van een mens met een
teder hart oproept, gevoelig als een houtbeitel
voor nauwkeurig werk.

In de zovele jaren van zijn lang leven heeft
hij een grotere omwenteling van de levenswijze
meegemaakt, dan ooit gedurende zulke tijdspan-
ne voorheen mee te maken viel.

In de maling van de gedachtestromingen is
hij de vastberaden man geweest, waarvan het
gelaat op latere leeftijd de weerspiegeling is
geworden, als de stempel van de ziel.

Hij had zijn woord gegeven aan zijn vrouw en
samen zijn zij vergroeid, als twee bomen trouw
in elkaar geworteld van lente tot herfst, van
zomer tot winter.

Hij had zijn woord gegeven aan God en met
God is hij vergroeid in geloof en trouw tot aan
zijn laatste krachten.

Dank U, mijn trouwe echtgenote, duizend
woorden zouden niet volstaan. Dank U, goede
kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden,

uw liefde en uw genegenheid gaven mij vreugde.
Vader in de hemel,
als een mens ons zulke goede gaven geeft
als een vader aan zijn kind,
als een man aan zijn vrouw,
hoe zult Gij ons dan verzadigen
die ons 't hart van vader gaf?

De namis wordt opgedragen op zondag 27
april 1980 te 9.30 uur.

Maria UYTENHOVE,

Egard en Germaine MAES-VAN QUICKELBERGHE
kinderen en kleinkind,

André en Monique MAES-BATTIAU en kind,

De families MAES, VAN COPPENOLLE, UYTEN-
HOVE en BAERT,

**danken U om uw blijken van deelneming en
uw troostend gebed.**