

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

de Heer Renaat MAES,

echtgenoot van

Mevrouw Zelia PROVOST,

geboren te Volkegem op 23 maart 1916, en aldaar godvruchtig overleden op 16 april 1975, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Vader is niet meer. Hoezeer hij ook aan het leven hield, en zich vastklampte aan de hoop toch nog minstens enkele jaren te midden der zijnen liefde en genegenheid te mogen ondervinden, het heeft niet mogen zijn. Te vroeg is hij van ons heengegaan. Hij, de goede echtgenoot en vader, die in ziekte en moeite zich nooit wilde geven is opgeroepen en opgeëist voor het leven van het eeuwig geluk, dat geen einde kent.

Daarom treuren wij, want we voelen het gemis aan van iets kostbaars, die in zijn eenvoudige vastberadenheid onze steun en onze raadgever was. Onze liefde wordt zwaar beproefd, maar ons geloof geeft ons moed, troost en hoop op weerzien en betrouwvol aanvaarden.

Vader, vaart wel! U hebt getracht een goed mens te zijn en was uw ziekte soms wat lastig en zwaar, steeds bleef U hopen en vol bezorgdheid voor het welzijn van de uwen.

Mijn dierbare echtgenote, dank voor uw innemende goedheid voor uw trouw moederhart, want naast uw echtgenote zijn waart U als een moeder ook voor mij. Uw schoon geloof ik weet het, zal U sterken.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bidt samen met moeder voor uw vader. Vaartwel en tot weerziens bij de Heer van alle leven.

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand bidt voor mij.

Mevrouw Renaat MAES-PROVOST, *zijn echtgenote* ;
De Heer en Mevrouw Jeanot MAES-VAN DYCKE,
De Heer en Mevrouw Freddy BASSELIER-MAES,
zijn kinderen ;

Jongejuffrouw Anne MAES,
Jongeheer Jean-Claude BASSELIER,
Jongeheer Jurgen BASSELIER, *zijn kleinkinderen* ;
Mevr. Achiel MAES-WITTEBROODT, *zijn moeder* ;
De families MAES, PROVOST,
WITTEBROODT en DE LANGHE.

Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.

Ename - Drukk. Vander Stuyf