

« Mijn ziel verwacht van U verlossing,
Heer ! »

†

Heer, geef in uw barmhartige liefde
eeuwige rust en vrede aan

DE HEER

RENE MAES

echtgenoot van Mevrouw Denise BOCKSTAEL,
geboren te Oprakel op 21 mei 1922 en door
de Heer tot Zich geroepen in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Oprakel op
9 oktober 1983,
gesterkt door de genademiddelen van de
H. Kerk.

De dierbare overledene René, van wie
we vroegtijdig afscheid nemen, was een
eenvoudig, rechtschapen man, die in het
landelijk leven en zijn bedrijf altijd rustig
en kalm zijn vreugde en liefde vond. Op-
gevoed in een geest van geloof en werk-
zaamheid, wat hem doorgegeven was door
zijn kristelijke ouders, heeft hij met zijn
naarstige en kranige vrouw zijn gezin opge-
bouwd en is zovele mensen van dienst ge-
weest.

Vele schone dagen in gezondheid hebben
hem verblijd en het werk dat hem ledere
dag wachtte, heeft hij kalm en rustig aan-
gepakt.

Wat te vroegtijdig kwamen de ziekte en

het ongemak zijn stille verwachtingen ver-
storen. De bezorgdheid en het innig mee-
leven van zijn echtgenote en zijn kinderen,
die de last overamen, waren zijn vreugde
en troost in die pijnlijke dagen. De zijnen
missen en niet meer kunnen werken is al-
tijd een zware beproeving... God, die staat
aan het einde van onze levensweg, wees
hem barmhartig, die U, in leven en sterven
trouw bleef, bewaar hem in Uw en onze
liefde.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, mijn oprechte dank voor al-
les wat U voor mij gedaan hebt. Dank voor
uw lieve attenties, me in leven en ziekte
betoond. Vergeet me niet in uw gebed. Mijn
familieleden, vrienden en kennissen, en al
die mij naar best vermogen hebben verzorgd,
mijn dank voor uw genegenheid en toewij-
ding. Ik zeg U geen vaarwel, maar tot weer-
ziens bij de Heer.

O.L. Vrouw van de rozenkrans, bid voor ons.

Namis : zondag 6 november 1983 te 10 u.

De families :

**MAES, BOCKSTAEL,
VANDEWALLE, MAES,
danken U.**

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel